



Bekijk het vacature-overzicht van Jobfish in het hart van dit blad



De Judas in onszelf herkennen



Een voorganger met veel PK's



Een waardeloos mens uit Nepal



David Heek speelt graag voor God



Kerk niet dicht, alleen het gebouw is gesloten



Een belevenis om *nooit* te vergeten



Havenpastor in Terneuzen-Gent



www.maf.nl

Wij geloven dat iedereen bereikt moet worden met Gods Liefde

MAF vliegt met 130 vliegtuigen in 30 landen om hulp en het Evangelie te brengen in afgelegen gebieden.



Doneer €20,- brandstof

EN RED VANDAAG EEN LEVEN



IBAN: NL40 ABNA 0558 3458 08 | www.maf.nl



COLOFON

Uitgave
Uitdaging is een uitgave van Stichting
Uitdaging, Aalsmeer.
(KvK 60789050).

Adres
Stichting Uitdaging
Postbus 325
1430 AH Aalsmeer

Bankrekening voor giften
Stichting Uitdaging: IBAN
NL47INGB0009069644

Website: www.uitdaging.nl
E-mail: info@uitdaging.nl

Bestuur Stichting Uitdaging
Siebren Verburg
Klaas Spijker
Technische productie gedrukte krant
Floor de Groot

Abonneservice
De krant Uitdaging en de website
worden gratis aangeboden. U kunt
zich op Uitdaging.nl abonneren via de
button abonneren

Druk krant
Janssen / Pers Rotatiedruk BV, Gennep

TeamUitdaging
Theo Boer
Jaap Booij
Johan Bos
Heidi Bronkhorst
Jo van Dorp
Marie van der Feen
JP van de Giessen
Wilbert de Goei
Klaas de Jong
Dick Kooy
Bram Krol
Klaas Kuijper
Arie-Jan Mulder
Alfred Muller
A. ten Napel
Esther Noordermeer
Wietske Noordzij
Roel Ottow
Rineke Peterson
Marco van Putten
Henk de Ruijter
Jan Smit
Leon van Steensel
Jacco Stijkel
David Uijl
Henk van der Wijngaard
Don Zeeman
Koos van der Ziel

E-mail: redactie@uitdaging.nl

Advertenties
De acquisitie wordt verzorgd door
Eddy Morren
Telefoon (0318) - 253020
Mobiel 06-23056672
E-mail: info@morrenmedia.nl

Uitdaging aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor goederen
of diensten die in deze krant door
adverteerders worden aangeboden.

Overname
Overname van artikelen en/of
illustraties uit Uitdaging of vanaf de
website is uitsluitend toegestaan na
toestemming van de hoofdredacteur.

Uitdaging is ook beschikbaar in
gesproken vorm bij de CBB, Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en
Slechtzienden, voor mensen met een
leesbeperking. Bel tel. 0341- 56 54 99
voor meer informatie.



Beste lezer,

Daar zijn we dan met de tweede editie van Uitdaging in 2020. Wat een jaar maken we met elkaar mee. We worden met zaken geconfronteerd die tot voor kort alleen maar bekend waren van noodscenario's of griezelige (eindtijd)films.

Nu zitten we volop in deze crisis en blijft maar een deel van de economie doordraaien om de meest noodzakelijke zaken aan de gang te houden en proberen niet alleen bedrijven, maar talloze organisaties het hoofd boven water te houden.

Niet wetende wat ons nog te wachten staat, koos de redactie in het vorige nummer om een vuurtoren te gebruiken bij het voorwoord. Die werd toen ook gebruikt op onze sociale media. Daar is ook de bijbehorende tekst zichtbaar: "Uitdaging wil graag een lichtbaken in deze wereld zijn". Dat willen we graag blijven doen, en als resultaat daarvan treft u deze krant aan. Daarin staan uiteraard ook een aantal artikelen over de gevolgen van de corona-crisis voor christelijke (zendings)organisaties.

Steun Uitdaging

We zijn met Uitdaging ruim een jaar lang onderweg met een nieuw team. Begin van dit jaar mochten we de website vernieuwen en hadden we het plan opgevat om dit jaar met een editie extra te komen. En toen ... ja, u begrijpt het al, kwam de Corona-crisis roet in het eten gooien.

Wij zijn in september 2018 volledig vanaf de grond opnieuw gaan bouwen. Dankzij de vele vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen, konden we de uitgave van de krant steeds kostendekkend uitbrengen. Dit via een beperkt aantal giften die we kregen en de advertentie opbrengsten. We zijn blij dat we juist ook met giften ondersteund worden, want op die manier zouden we graag de krant verder willen uitbreiden.

Ook voor Uitdaging gooit deze crisis roet in het eten en komen onze plannen gedeeltelijk op losse schroeven te staan. Zeker nu de advertentiemarkt overal instort. Dat heeft natuurlijk ook voor ons gevolgen. Een aantal adverteerders is afgehaakt om begrijpelijke redenen.

Daarom doen we bij deze graag een beroep op u om een extra gift voor ons werk over te maken. Elk bedrag is welkom: 5, 10, 15 euro, hoe klein of groot ook. U helpt ons daarmee door deze storm heen. De kans is groot dat er meer gelezen wordt nu mensen niet bij elkaar op bezoek kunnen.

Maakt u een gift van minimaal 15 euro over op onze bankrekening dan krijgt u de CD "Hymns" van Eric & Tanja Lagerström en vrienden als bedankje toegestuurd!

IBAN: **NL47 INGB 0009 0696 44**
Ten name van Stichting Uitdaging, Aalsmeer.
Graag onder vermelding "Hymns gift".

Wilt u liever een ander bedrag doneren, ga dan naar onze website voor een online donatie:

uitdaging.nl/steun-uitdaging

TEAM UITDAGING.

LET OP!

Er blijken nog steeds mensen te zijn die denken Uitdaging te ondersteunen en gebruiken daarvoor het oude bankrekeningnummer van de stichting. Let u hier s.v.p. even op wanneer u een automatische incasso heeft lopen of gebruik maakt van uw adressenboekje in uw bankaccount. Het bovenstaande nummer is het enige en juiste nummer.

Stichting Uitdaging
Postbus 325
1430 AH Aalsmeer

Bankrekening voor giften:
Stichting Uitdaging
IBAN **NL47INGB0009069644**

EVERREAD

Leren leven uit de Bijbel

UITGEVERS

Verkrijgbaar in de boekhandel, op
everread.nl of via 0343 594495**Bijbels bidden - De gebeden van Paulus**

Is bidden belangrijk of nodig? God weet immers alles al van tevoren? Toch zie je dat Paulus een man was van gebed, die innig met de Heere leefde, en vanuit die gemeenschap ook Gods leiding ervoer. Gebed heeft met de verborgen omgang met de Heere te maken. Ook belangrijk: *Hoe moeten wij bidden? Of eigenlijk: Wat vragen we van God?*

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944374 - € 5,65

**Het Getuigenis van de Sterren**

- Dit boek gaat uit van het heldere feit dat God de Schepper is van sterren en sterrenbeelden! Hij is het, Die de Mazzaroth (de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). Hij is het, Die de sterren telt en "ze alle bij hun naam" noemt (Ps. 147:4). **2e opnieuw geredigeerde Nederlandse druk, aangepast aan de HSV en voorzien van een losse sterrenkaart.**

Dr. E.W. Bullinger - 208 blz - 21x14,8 cm - 9789066944343 - € 17,95

Kijk voor veel Bijbelstudieboeken op everread.nl

Gods plan met Israël - Een Bijbelse visie op Israël is belangrijk! Dit boekje helpt de lezer belofte en profetie ten aanzien van Gods plan met Israël niet met elkaar te verwarren. Met de 'basis-prophetie' uit Deuteronomium 30:1-10 als uitgangspunt staat de schrijver stil bij het herstel en de toekomst van Israël. Ook komt het verleden en de huidige staat van Israël aan de orde.

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944350 - € 5,65

Wil jij flexibel werken in de zorg? Bij Operando kun je:

- werken wanneer het uitkomt, naast je studie of gezin
- werken bij jou in de buurt
- blijven ontwikkelen d.m.v. cursussen en studie

ggz thuis- en ouderenzorg gehandicaptenzorg hinderdagverblijf

Iets voor jou? Neem dan contact met ons op!

Talitha Vera

www.operando.nl
085 - 064 5210
06 - 8684 8212
info@operando.nl

operando *was het werk in de zorg*

Confrontatie met het Woord is dé sleutel tot opwekking. Er is geen andere weg.

Opwekking in Nederland, deel 3

Dit is het laatste deel in een reeks van 3 artikelen. Deel 1 en 2 zijn terug te lezen in UITDAGING 429 resp. 430, pagina 5.



Deel 1 bekeek opwekking vanuit de Nederlandse situatie, **deel 2** vanuit het NT, in dit laatste deel is het OT aan de beurt.

Toen David koning was over Israël heeft hij de godsdienst ingericht. Hij was trouw aan God. Zijn zoon Salomo borduurt voort op het fundament van zijn vader en Israël beleefde een 'gouden eeuw'. Deze periode laat een samenleving zien waarin opwekking heeft doorgevoerd. Sindsdien staat David model voor een rechtvaardige koning naar Gods hart. Maar de gouden eeuw gaat voorbij. Israël kon het niet vasthouden en na het koningschap van Salomo valt Israël uiteen.

Het noordrijk kent een geschiedenis van voortdurende geloofsafval. Geen van hun koningen dient de ware God. Het resulteert in de ballingschap (722 v. Chr.). Het zuidrijk kent minstens zo'n grote geloofsafval, alleen wordt dit onderbroken door een aantal goede koningen die aan de basis stonden van een opwekking. Deze opwekkingen herstellen deels de geloofsafval die eraan voorafgaat, maar hebben geen blijvend resultaat. De opwekking wordt afgebroken als de afval weer verdergaat. De gouden eeuw komt niet meer terug. Uiteindelijk gaat ook het zuidrijk in ballingschap (586 v. Chr.). Na de terugkeer uit de ballingschap begint opnieuw geloofsafval. Geloofsafval lijkt een automatisme. Een drietal opwekkingen in het OT zijn ontroerend. Die onder Josia (640 v. Chr.), Ezra (458 v. Chr.) en Nehemia (445 v. Chr.).

Ezra en Nehemia

Na de ballingschap vallen de Israëlieten opnieuw voor Kanaänitische vrouwen en hun leiders lopen hierin voorop (Ezra 9:2). Menig menghuwelijk werd gesloten. Dit keer is de Tora niet zoek. De priesterdienst functioneerde, Ezra was een toegewijd schriftgeleerde en had een kopie van de Tora in zijn bezit (zie Ezra 7:10,14). Als Ezra van de ontrouw hoort, komt zijn reactie overeen met die van koning Josia. Huilen, rouwen en een verootmoedigend gebed. Oprecht volk sluit zich aan en gaat luid huilen (Ezra 10:1). Ook nu beseffen de mensen dat Gods toorn op hen rust omdat zij Gods wet overtreden (Ezra 10:14). Zij proberen die toorn in de hervorming die volgt, af te wenden. Bij Ezra bestaat die uit 114 officiële echtscheidingen. Wat moeten wij daar toch van denken?

Josia

Josia werd koning in een tijd die het best te vergelijken is met de Middeleeuwen. Er was een godsdienst, maar zonder Geschrift. De invulling van de godsdienst was puur mensenwerk. Als Josia 26 jaar is, gebeurt er iets bijzonders. Tijdens een verbouwing aan de tempel wordt de originele Torarol van Mozes gevonden. Als Josia de wetstekst hoort, beseft hij dat ze er volkomen naast zitten. Menende God te dienen, dienen ze afgoden. Door de confrontatie met de Tora wordt hij zich daarvan

bewust. Hij scheurt zijn kleren, huilt en vernedert zich. De hervormingen die volgen, bevestigen de blindheid van de gevoerde godsdienst. In de tempel stonden beelden gewijd aan Baäl, Asjera, zon, maan en sterren. Er waren zelfs kamertjes voor schandknappen! Er vond dus tempelprostitutie plaats naar het voorbeeld van de volken. Kinderen werden aan Moloch geofferd. De goden van de Sidoniërs, Moabieten en Ammonieten (Astarte, Kamos resp. Milkom) werden geëerd. Er waren dodenbezoekers en waarzeggers. De gevoerde godsdienst was een menging van vele afgoden en een klein stukje ware God. Dat heet syncretisme: het mengen godsdiensten. Je krijgt de indruk dat Josia oprecht dacht dat hij de ware God diende totdat de Torarol wordt voorgelezen. Josia laat de wetstekst ook aan het volk voorlezen. Ook het volk moet weten wat daarin staat om zich bewust te worden van wat er verkeerd gaat. Het verbond wordt vernieuwd door een grootschalig Pascha te vieren (2Kon.22-23 en 2Kron.34-35).

Ezra en Nehemia

Na de ballingschap vallen de Israëlieten opnieuw voor Kanaänitische vrouwen en hun leiders lopen hierin voorop (Ezra 9:2). Menig menghuwelijk werd gesloten. Dit keer is de Tora niet zoek. De priesterdienst functioneerde, Ezra was een toegewijd schriftgeleerde en had een kopie van de Tora in zijn bezit (zie Ezra 7:10,14). Als Ezra van de ontrouw hoort, komt zijn reactie overeen met die van koning Josia. Huilen, rouwen en een verootmoedigend gebed. Oprecht volk sluit zich aan en gaat luid huilen (Ezra 10:1). Ook nu beseffen de mensen dat Gods toorn op hen rust omdat zij Gods wet overtreden (Ezra 10:14). Zij proberen die toorn in de hervorming die volgt, af te wenden. Bij Ezra bestaat die uit 114 officiële echtscheidingen. Wat moeten wij daar toch van denken?

Nehemia 8 tot en met 10 is prachtig om te lezen. Het beschrijft heel mooi de elementen van een opwekking. Als de wet wordt on-

derwezen, moet het volk huilen (8:10). De mensen willen inzicht hebben en gaan erin studeren. Het verbond wordt vernieuwd, zonden worden beleden, ook die van de voorouders. Opnieuw is het geen blijvende opwekking. In hoofdstuk 13 moet Nehemia optreden tegen allerlei wantoestanden.

Rode draad

Zowel bij Josia als bij Ezra en Nehemia komt door het voorlezen van de wet zondebesef én besef van Gods toorn. Confrontatie met het Woord is de trigger. Er wordt schuld beleden en gehandeld volgens de wet om zodoende de toorn van God af te wenden. Verbondsvernieuwing en onderricht in de wet volgen. Je kunt zelfs stellen dat dát de opwekking is.

Hoe krachtig is het Woord als het gewoon wordt voorgelezen en uitgelegd. Het Woord is mans genoeg. In de tijd van Josia, Nehemia en Ezra werd de wet begrepen zonder een al te grote vertaalslag te hoeven maken. Wij leven in een andere tijd en cultuur. Een vertaalslag is nodig. Hoe krachtig zijn preken waarbij het Woord wordt gelezen en slechts wordt uitgelegd wat er staat en hoe dat is te vertalen naar nu -dat heet actualiseren-. Lezen, uitleggen en actualiseren. En dan verder lezen, tekst voor tekst, wandelen door het Woord en elk boek serieus nemen. Confrontatie met het Woord is dé sleutel tot opwekking. Er is geen andere weg.

De wederkomst

Opwekkingen hebben tijdelijke kracht. Het heeft de werking van zout, gaat het bederf tegen totdat het is uitgewerkt. Geloofsafval ligt zo

voor de hand, daar lijkt geen kruid tegen opgewassen. De gouden eeuw kon het niet houden, de troon van David verviel. En toch ... Jezus zal op de troon van David zitten en een blijvende gouden eeuw vestigen: het duizendjarig vrederijk. Jezus zal bij Zijn wederkomst rechtvaardig heersen in de lijn van David. Dan zal er een mondiale opwekking plaatsvinden die de wereld nog niet heeft gekend. Alle voorgaande opwekkingen waren slechts spiroefeningen. Ook al hadden zij impact in een land, mondiaal bezien was het 'plaatselijk'. Jezus zal Gods Naam op heel de aarde vestigen. Was dit niet het doel van opwekking: het herstel van Gods Naam? En ook dan zal de Wet worden voorgelezen, zoals dat bij alle opwekkingen is gegaan. Lees Micha 4 verzen 1-4. Door Jezus' terugkomst worden de mensen met het Woord en het oordeel geconfronteerd en daardoor volgt een mondiale opwekking.

Het is goed om te verlangen naar een opwekking in Nederland. Mocht het gebeuren, het zal niet blijvend zijn. Het zou hooguit het voorprogramma kunnen zijn van wat komende is: het mondiale Koningschap van Jezus. Dat zal de gouden eeuw die Israël destijds had, terugbrengen met een dikke plus. Deze gouden eeuw heeft namelijk kenmerken van de Hof van Eden: de Levensboom staat er, de leeuw eet weer gras en wapens worden landbouwattributen. Dit keer geen tijdelijke opwekking, maar minstens 1000 jaar!

TEKST: ESTHER NOORDERMEER
WEBSITE: WWW.ENOORDERMEER.NL
FOTO: PIXABAY.COM

BOYCOTTEN WE ISRAËL OF ZEGENEN WIJ ISRAËL

Lees over 2000 jaar christelijk antisemitisme in het boek "Toen het Kruis werd tot Zwaard" (76 pag.)

Chrysostomus: "God heeft de Joden altijd gehaat en het is een plicht voor alle christenen om de Joden te haten!"

Luther: "hun synagogen moeten in brand gestoken worden..."

God echter zegt: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." Gen. 12:3

Ebenezer Operatie Exodus helpt sinds 1991 in meer dan 50 landen om het Joodse volk terug te laten keren naar Israël, zoals de profeet Jesaja gesproken heeft (Jes. 43:6) "Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde."

Bestellen: € 6,- incl. verzendkosten: info@ebenezer.nl
-vraag ook ons gratis kwartaal blad aan over alijah.

**EBENEZER**
OPERATIE EXODUS**Ebenezer Operatie Exodus**

Postbus 181 3740 AD Baarn

Tel.: 0315-236681

Email: info@ebenezer.nl

NL42INGB0007620166 t.n.v. Ebenezer

www.ebenezer.nl



De Judas in onszelf herkennen

Op de laatste avond voor zijn lijden heeft Jezus nog een maaltijd met zijn vrienden. Dat wordt onder andere in Johannes 13 beschreven. Johannes begint zijn beschrijving van deze samenkomst met de woorden 'Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan'.

Maar één van de vrienden is niet langer een vriend meer, hij is een vijand geworden. In Johannes 13:2 lezen we dat Judas had besloten om Jezus te verraden. Hoe is hij daartoe gekomen? Dat lezen we niet precies in de Bijbel. Misschien was hij teleurgesteld in Jezus, omdat die niet de soort messias was die hij verwachtte. Of misschien waren er dingen gebeurd in de vriendenkring waardoor hij zich gekwetst voelde. Kleine irritaties kunnen - zeker als ze niet worden uitgesproken of aangepakt - uitgroeien tot struikelblokken van afkeer die de relatie belemmeren. En zo kan liefde opzij geduwd worden door gekwettheid en zelfs overgaan in haat. Dat geldt niet alleen voor Judas, maar voor ieder mens. We zijn sinds de zondeval allemaal kwetsbare mensen en onze angst om te lijden kan maken dat we de ander als tegenstander of als vijand kunnen ervaren. Zelfhandhaving en eigenliefde kunnen het dan zo maar winnen van liefde.

Jezus weet wat er in Judas omgaat, maar toch spreekt er uit zijn gedrag geen afkeer of haat, maar alleen liefde. Zo wast hij die avond de voeten van al zijn leerlingen en dus ook die van Judas. Dat is een daad van liefde en zorg. Ook in de rest van die avond komt er geen

Jezus laat zich door het verraad van zijn vriend dus niet verleiden tot enige vorm van vijandigheid.

woord van verwijt of boosheid over zijn lippen. Zelfs als Judas met soldaten komt om hem te arresteren, spreekt Jezus hem nog aan met 'vriend'. Jezus laat zich door het verraad van zijn vriend dus niet verleiden tot enige vorm van vijandigheid. Integendeel, hij probeert hem te helpen waar hij maar kan, zoals we nog zullen zien.

Maar het raakt hem natuurlijk wel en hij wordt er 'diepbedroefd' van, staat er. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Jezus' vrienden reageren namelijk helemaal niet op zijn verdriet en op de verschrikkelijke dingen die hem te wachten staan wanneer hij in handen van de Romeinen zal vallen. Iemand die zulk

vreselijk nieuws te verwerken krijgt, heeft natuurlijk behoefte aan steun en meeleven van degene die hem het meest dierbaar zijn. Maar de leerlingen vragen Jezus niet naar zijn verdriet en zijn benauwdheid, ze troosten hem niet, maar ze vragen hem om de schuldige aan te wijzen! Ze zijn niet bezig met zijn verdriet, maar met hun eigen boosheid. Eigenlijk laten ze hem zo dus allemaal in de steek!

Wat gebeurt hier? Ze houden vast allemaal veel van Jezus, maar hun liefde wordt op dit moment overstemd door hun eigenliefde. Want nu ze horen dat een van hen een vijand blijkt te zijn, voelen zij zich zelf bedreigd en komen er ook in

hen vijandige gevoelens op. Ze willen nu allereerst weten wie de dader is, om hem te kunnen aanpakken. Daarmee laten ze heel menselijk gedrag zien. Wanneer we ons bedreigd voelen, wint de angst het al gauw van de liefde. We willen wel liefhebben maar zelfhandhaving is ook een sterke kracht in ons bestaan. En dat geldt voor iedereen: voor Judas, voor de andere leerlingen en voor ons.

En hoe gaat Jezus om met het egocentrische gedrag van zijn leerlingen? Op verzoek van Petrus en Johannes geeft hij Judas een stuk brood. Dat is voor de leerlingen het teken dat Judas de verrader is. Nu weten ze wie ze kunnen veroordelen en op wie ze hun woede kunnen afreageren. Maar Jezus behandelt nooit iemand als een vijand, en voor hem heeft dat gebaar een heel andere betekenis. Samen brood eten is in de cultuur van de Bijbel namelijk een beeld van je leven met elkaar delen. Met het aanbieden van brood laat Jezus aan Judas weten 'ook al weet ik wat er in je hart is, ik ben jouw vriend en ik blijf jouw vriend; wil je ook mijn vriend blijven?'

Voor Judas is dat de druppel die de emmer doet overlopen en 'op dat moment nam de duivel bezit van hem'. Hij neemt het vriendschapsaanbod van Jezus niet aan en laat de boosheid en de boze winnen.

Dan doet Jezus iets heel opmerkelijks: hij zegt tegen Judas 'doe maar meteen wat je van plan bent'. Hij stuurt hem dus weg. Dat is een uiterste daad van liefde naar Judas toe die avond. Want door hem weg te sturen beschermt



hij hem voor de woede van zijn vrienden, die misschien wel op het punt staan hem kwaad te doen. En tegelijk beschermt hij zijn andere vrienden ook, namelijk tegen hun eigen boosheid. Zo voorkomt hij dat ze Judas kwaad kunnen doen (schaden?). Zijn liefde strekt zich uit naar al zijn vrienden, ook als ze even vergeten hem lief te hebben, en zelfs als er een hem kwaad wil doen. Hij beschermt hen allemaal. De enige die hij niet beschermt is zichzelf, want hij zal het slachtoffer worden van wat hier gebeurt. En dat is Jezus ten voeten uit: hij ziet de ander nooit als vij-

and en hij wil niemand tot slachtoffer maken. Hij wordt liever zelf slachtoffer dan dat hij een ander tot slachtoffer maakt. Dat is echt liefde tot het uiterste.

Deze verontrustende geschiedenis laat ons wel achter met een indringende vraag. Eigenlijk laten alle leerlingen op deze avond Jezus in de steek. Wat Judas doet is verschrikkelijk, maar het proces dat hem tot zijn verschrikkelijke daad brengt is hetzelfde proces dat in de andere leerlingen speelt, en dus ook in ons eigen leven. Onze angst om gekwetst te worden kan de liefde

verdringen. Dan neemt ons ego de leiding en zijn we allemaal in staat om de ander tot slachtoffer te maken. Dat hoeft niet zulke gruwelijke gevolgen te hebben als bij Judas, maar het mechanisme blijft hetzelfde. Hoe gaan wij daar zelf mee om?

Judas heeft zich laten meeslepen door zijn gekwetste ego. Maar dat kan ons allemaal gebeuren. En dan maken we slachtoffers. Jezus laat hier zien we altijd een keus hebben. We kunnen kiezen om lief te hebben, ook al voelen we ons bedreigd of gekwetst. Ook al zijn we zelf slachtoffer, dan nog hoeven we

de ander niet tot slachtoffer te maken. Een uitweg uit deze situatie is de moed hebben om de Judas in onszelf te herkennen en hem niet zijn gang te laten gaan.

En dat is een geweldige boodschap in dit paasverhaal! We kunnen er net als Jezus voor kiezen om de ander niet door ons gedrag te laten lijden. Om net als Jezus liever zelf te lijden dan de ander te laten lijden. Dat is liefhebben tot het uiterste. Net als Jezus.

TEKST: ARIE-JAN MULDER
ILLUSTRATIE: ROEL OTTOW



MET BAND & PROJECTKOOR

THE CHOIR COMPANY

ROAR FROM ZION

19 JUNI 2020

BREEPLEINKERK
ROTTERDAM

20 JUNI 2020

DE BASILIEK
VEENENDAAL

18 JUNI 2020

BETHEL
DRACHTEN

21 JUNI 2020

LEG
AALSMEERDERBRUGTICKETS EN MEER INFO: WWW.EVENTSFORCHRIST.NL
OF BEL 0297-237 172

Een voorganger met veel PK's

'GOD ALLEEN DE EERE'. Zowel de spelling als de vormgeving van het opschrift verraden dat deze woorden al lang de gevel van de Evangelische Kerk in Brugge sieren. En inderdaad, de gemeente die hier iedere zondag samenkomt, viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. In die eeuw zijn er heel wat mensen de poort gepasseerd. En natuurlijk ook een hele rij voorgangers die de gemeenschap gediend hebben. Patrick en Anja Couchement – het huidige voorgangersechtbaar – zijn samen nog geen 100 jaar, maar ze geven vol overgave leiding aan deze gemeente. Even enthousiast als ze zijn voor hun gezamenlijke hobby, het motorrijden. Een activiteit die intussen tot een bediening is uitgegroeid

Patrick was al van jongs af aan geboid door alles wat op twee wielen reed en een stevige motor had. De dag dat hij zijn eerste brommer had, zal hij niet vergeten. Sindsdien namen de PK's alleen maar toe. Zijn interesse voor het geloof was in die jaren heel wat minder: "Ik vond de Bijbel vervelend, want ik ging naar de kerk en dan mocht ik veel minder dan mijn vrienden. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat mijn jeugdleiders alles hebben gedaan om mij de genade en het evangelie uit te leggen maar ik zag alleen maar de dingen die ik niet mocht doen." Gelukkig kwamen veel lessen die hij leerde terug toen hij jaren later tot een overtuigd persoonlijk geloof kwam. Nu brengt hij uren door met het Woord dat hem indertijd niets leek te zeggen ...

Biker-predikant

Al kort na hun bekering hadden Patrick en zijn vrouw Anja het verlangen om meer voor God te doen. Ze waren betrokken in het jeugdwerk, terwijl ze gedurende de week een seculiere job hadden. Patrick was een veelgevraagd technicus die voor zijn bedrijf heel Europa rondreisde. Op een bepaald moment werd hij gewezen op een vacature in de Evangelische Kerk van Brug-



ge. Hij was ervan overtuigd dat de eerder als 'een beetje traditioneel' bekend staande gemeente niet echt op zoek was naar een 'biker-predikant'. Toch hadden Patrick en Anja sterk de indruk dat ze hier iets mee moesten doen. Hoewel de verwachtingen niet hooggespannen waren, was er meteen een 'klik': "Toen we naar binnen gingen voor een kennismakinggesprek, keken we elkaar aan en wisten we: dit is iets voor ons. We kregen een bijzondere rust en vrede, en dat gesprek is heel positief verlopen."

Wat Patrick en Anja het meeste opvalt aan de gemeente, is de trouw van de leden. En ook met dat 'traditionele' valt het best mee. Patrick: "Het is misschien niet zo'n uitbundige groep als in andere evangelische kerken, maar mensen staan open voor verandering. Ik heb ook verbaasd gestaan van de volharding van de mensen. Ik denk dat 'trouw' wel een kernwoord is als ik de gemeente moet beschrijven." Het echtpaar wil de taak bewust samen uitvoeren. Anja: "We doen onze huisbezoeken en pastorale begeleiding meestal samen. Als we mensen begeleiden, doen we dat doorgaans ook met z'n tweeën. Als er dan problemen zijn, sta je er niet alleen voor. We kunnen samen bidden, samen nadenken. In die dingen zijn we echt een eenheid."

Duizendpoot

Voorganger zijn in een Vlaamse kerk is niet zo eenvoudig. In de



eerste plaats word je vaak verondersteld van alles te kunnen: kinderwerk, preken, jeugdwerk, zangdienst, pastorale gesprekken, noem maar op. Je moet als het ware een 'duizendpoot' zijn. Daarbij komt dat zelfs een kerk als die in Brugge – ondanks de respectabele geschiedenis – relatief klein is en over een beperkt budget beschikt. Patrick kan maar voor 1 dag per week betaald worden, terwijl het noodzakelijke werk heel wat meer tijd in beslag neemt. Een tijd lang moest hij zijn gewone job grotendeels behouden. Toen hij echter hoorde dat Trans World Radio-België een Vlaamse bewerking van 'Through the Bible' wilde gaan maken, was hij bijzonder geïnteresseerd. De plannen sloten perfect aan bij zijn passie voor het Woord van God. Tegenwoordig brengt hij vier dagen per week in het TWR-kantoor door met het uitwerken en inlezen van de studies. "Door de Bijbel is beschikbaar in meer dan 100 talen, en ik mag die serie voor Vlaanderen personaliseren, moderniseren en overbrengen naar onze eigen cultuur, een werk dat zeker vijf jaar in beslag neemt. Er zijn teveel christenen die het houden bij een aantal favoriete passages, maar ik denk dat de hele Bijbel besproken moet worden. Je moet leren alles in zijn context te zien. Eenzijdigheid, maar ook verkeerde exegeses en interpretaties leiden tot verdeeldheid onder christenen en kerken."

Laten rusten ...

Patrick weet uiteraard dat de Bijbel op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en hij kan niet op alle vragen een antwoord geven. Hij schaamt zich er als voorganger niet voor om dat eerlijk toe te geven. "Soms is het beter dingen te laten rusten en te zeggen 'ik weet het niet', dan de verkeerde conclusies te trekken. Mijn docent 'Nieuwe Testament' leerde mij: 'Maak je geen zorgen over de teksten die je niet begrijpt, maak je eerder druk over de dingen die je wel begrijpt, maar niet toepast'."

Rusten is er niet zoveel bij voor Patrick en Anja. Want naast hun drukke taak in de gemeente, stappen ze ook graag op de motor. Sinds enkele jaren is Patrick ook de voorzitter van de Christian Motorcyclists Association Belgium', een vereniging van christelijke bikers, die samen de weg op gaan en andere motorrijders kennis willen laten maken met het evangelie.

TEKST: DON ZEEMAN

Meer informatie over de Evangelische Kerk van Brugge staat op de website evangelischekerkbrugge.be. De website van CMA is cma-belgium.be en de dagelijkse studies in de serie Door de Bijbel kunnen beluisterd worden via de podcast van www.twr.be

Een belevenis om



Sommige pelgrims die de Via Dolorosa in Jeruzalem lopen, doen dat zingend, anderen bidden of huilen. Velen proberen met hun mobieltjes in de hand om de belevenis vast te leggen. Weer anderen lopen met kruisen.

Een christelijke traditie wil dat de Here Jezus over deze weg liep naar het kruis.

Vooraf rond Pasen is het heel druk in deze straat. Pelgrims uit de hele wereld komen om de beroemde route met eigen ogen te zien en af te leggen.

Natuurlijk, dit jaar zal het anders gaan vanwege het coronavirus. Buitenlandse pelgrims zijn er bijna niet meer. Plaatselijke christenen dienen grote groepen te mijden. Maar in normale tijden is het rond Pasen heel druk.

De lijdensweg leidt langs 14 staties. Dat zijn de plekken die een gebeurtenis op de kruisweg markeren. Bij de eerste statie staan de bedevaartgangers stil bij de veroordeling door Pontius Pilatus. De laatste bevindt zich in de Grafkapel in de Heilige Grafkerk. Er zijn sterke aanwijzingen dat Jezus hier of dicht heel dicht in de buurt werd begraven.

De route die Jezus bijna tweeduizend jaar geleden moest afleggen, liep vrijwel zeker anders. Op grond van de Bijbel, andere historische teksten en archeologische vondsten geloven vele wetenschappers dat Pilatus in het paleis van Herodes verbleef als hij in Jeruzalem was.

Van sommige plekken kunnen we zeggen dat ze vrijwel zeker fout zijn gelokaliseerd, van andere plekken dat ze waarschijnlijk of helemaal zeker juist zijn.

Dat paleis bevond zich in de Citadel bij de Jaffa Poort, waarin vandaag het Toren van David Museum is gevestigd. Maar de eigenlijke route is niet zo belangrijk. Waar het om gaat is de kruisiging zelf en de betekenis ervan. Daarom is wat de pelgrims doen waardevol. Door de kruisiging van Jezus kunnen ze vergeving van zonden en verlossing ontvangen.

Niet alleen op de Via Dolorosa is het druk. Op de Olijfberg laten touringcars de passagiers uit-



stappen. De pelgrims lopen langs de plekken waar volgens de traditie Jezus voor Jeruzalem bad, over Jeruzalem weende, waar Gethsemane lag en waar Hij ten hemel voer. En dan zijn er elders in Israël en de Palestijnse gebieden nog tal van andere heilige plaatsen.

Hoe betrouwbaar de lokalisering van een heilige plek is, daarover lopen de meningen uiteen. Dankzij wetenschappelijk onderzoek is vandaag meer over de authenticiteit van deze plaatsen te zeggen dan in vroegere eeuwen.

nooit te vergeten



Van sommige plekken kunnen we zeggen dat ze vrijwel zeker fout zijn gelokaliseerd, van andere plekken dat ze waarschijnlijk of helemaal zeker juist zijn.

Soms kunnen protestanten zich bij een heilige plaats maar moeilijk een voorstelling vormen van een Bijbelse gebeurtenis. Maar een goede gids en reisleader kan de uitleg geven die ze nodig hebben om de plek te begrijpen. Gidsen verduidelijken de geografie, de geschiedenis en de architectuur.



Protestanten komen soms ook voor het eerst in aanraking met vormen van spiritualiteit die ze niet kennen, namelijk de orthodoxe en katholieke. Ze betreden kerken met iconen aan de muur, beelden op sokkels en kandelaren met wierook. Maar laten we niet vergeten dat de meeste bezoekers niet in staat waren om te lezen. Het geloof kwam door te luisteren en te zien. Zo heeft de kerk de wereld verrijkt met grote kunstschatten. Denk aan de afbeeldingen van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad.

In de orthodoxe en katholieke liturgie speelt bij de aanbidding wierook een belangrijke rol.

Mensen die met een georganiseerde reis gaan, krijgen in een dag of tien heel veel te zien. De hoeveelheid impressies is groot. En dat geldt ook voor de informatie die gidsen over hen heen storten. Ze draaien lange dagen. Er zit meestal maar één dag tussen waarop ze uit kunnen rusten. Dat is de zondag.

Het nadeel is dat de reizigers weinig met de plaatselijke bevolking in aanraking komen, uitgezonderd het hotelpersoneel en de buschauffeur. Ook blijft de ontmoeting met het moderne Israël veelal beperkt tot wat men door de busramen voorbij ziet trekken en wat de gids erover vertelt.

Toch is het verstandig bij het eerste bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden een georganiseerde reis te maken. Deelnemers beginnen een gevoel te krijgen van hoe het land in elkaar steekt. Bij een volgende reis kunnen ze er zelf op uit gaan met een huurauto of met het openbaar vervoer. Ze kunnen dan rustig de steden en plekken bekijken waar ze in geïnteresseerd zijn, contacten zoeken met vrienden, als ze die hebben, of medegelovigen in het land opzoeken. Een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden is voor elke christen van welke denominatie dan ook een belevenis om nooit te vergeten.

TEKST EN BEELD: ALFRED MULLER

ERNIE HAASE + SIGNATURE SOUND



Live IN CONCERT

13 MEI 2021

DE BASILIEK WILTONSTRAAT 56 VEENENDAAL

TICKETS EN MEER INFO @ WWW.EVENTSFORCHRIST.NL

Het radicale midden



Heb jij een hekel aan zwart-wit denken, aan simplificeren? Heb jij er last van dat je soms te beïnvloedbaar bent? Wil jij graag evenwichtig zijn zonder je passie te verliezen?

Ik wil in dit artikel een model beschrijven dat kan helpen om balans en passie bij elkaar te houden. Wij hebben in onze tijd veel last van of- of denken. Het geloof zit vol paradoxen, dus het helpt niet om alles in zwart-wit termen te benaderen. We hebben behoefte aan evenwichtige antwoorden, zodat we niet meer alle kanten op geslingerd worden: beïnvloedbaar, onvolwassen (Ef. 4:14). Maar volwassenheid is niet hetzelfde als bezadigd en afstandelijk.

Het model is een kwadrant dat ontstaat als je twee assen combineert: de horizontale zet nominaal en radicaal naast elkaar, de verticale balans en onbalans. Nominaal betekent dat je jezelf wel christen noemt, maar dat het weinig verschil maakt in je leven. Radicaal geloven betekent dat je hele bestaan is geworteld in je geloof (radicaal komt van het woord radix: wortel). Balans of onbalans gaat over de vraag of je de inhoud van je geloof echt doordacht hebt, of het verweven is in wie je bent en wat je denkt.

Er ontstaan in deze matrix vier typen. Ik zet ze hier een beetje neer

als karikaturen, als een soort spiegel om te ontdekken waar je zelf toe geneigd bent.

Type 1: de toeschouwer.

Deze persoon waait met alle winden mee. Hij lijkt open en onbevangen maar hij zal niet gauw van iets wakker liggen. Hij vindt het niet nodig te worstelen met vragen over het geloof. Hij is er primair op gericht zich prettig te voelen en zolang het geloof daarbij helpt, gelooft hij het wel. Hij maakt zich niet druk over wat er allemaal speelt in de wereld want hij gelooft niet dat hij daar veel aan kan veranderen. Hij is meer bezig met zijn eigen welbevinden. Natuurlijk bedoelt hij het allemaal goed en is hij niet ontevreden over zichzelf.

Type 2: de huiskamergeleerde.

Deze persoon hecht aan nuance en redelijkheid. Hij heeft een evenwichtige kijk op de werkelijkheid, wat niet wil zeggen dat hij veel behoefte heeft om een verschil te maken. Dat laat hij over aan degenen die daarvoor betaald worden. Hij heeft zijn handen vol aan zijn eigen sores en wil ze liever niet vuil ma-

ken. Hij heeft een hekel aan fanatici die van alles roepen maar niet weten waar ze het over hebben. Voor zijn besef is hij goed bezig want hij heeft alles goed op een rij. Hij is echt een realist die zich niet laat meeslepen in onrealistische idealen.

Type 3: de fanaticus.

Het charmante van deze persoon is dat hij echt een groot hart heeft. Hij is bevlogen en staat open voor alles wat leven in de brouwerij geeft. Hij wil dolgraag een verschil maken want er is heel veel werk aan de winkel. Als je ergens in gelooft moet je er voor gaan. Zijn valkuil is echter dat hij zwart-wit denkt en weinig oog heeft voor de weerbarstigste realiteit. Hij veroordeelt anderen snel want het ligt nooit aan hemzelf. Hij overschat zichzelf en mist een gezond stuk zelfreflectie. Hij zoekt het altijd in de laatste hype en is overgevoelig voor wat scoort.

Type 4: de discipel.

Deze persoon is bereid de weg van de lange adem te gaan. Hij loopt niet weg voor moeilijkheden maar weet dat hij er lang niet altijd in slaagt dingen op te lossen. Toch

blijft hij zoeken naar kansen om een verschil te maken. Hij gelooft dat zijn leven wordt geleid en probeert dus niet de regie naar zich toe te trekken. Hij probeert van elke situatie te leren en staat open voor verandering. Maar hij heeft ook genoeg onderscheid om te weten waar hij wel of niet warm voor kan lopen. Hij is niet idealistisch, niet pessimistisch maar realistisch in de goede zin van het woord.

De paradox van het kruis.

Ik heb de vierde persoon getypeerd als iemand die zijn kruis draagt, want waar het op aankomt is dat we bereid zijn de weg van Jezus te gaan. In Hem geloven gaat verder dan het eens zijn met een waarheid of enthousiasme voor een mooi voorbeeld. Het is een kwestie van dezelfde weg willen gaan. *Gaandeweg* ontdekt je dan dat de onderste weg de weg is die God zegent. Juist in deze lijdenstijd is het de uitdaging te omarmen hoe diepgaand en krachtig de boodschap van het kruis is.

Johan Vink, spreker, schrijver en initiator van het Omega project. Website: www.omegaplatform.nl



Pasen werpt zijn licht vooruit

We leven in een uitzonderlijke tijd, waarin veel normale zaken plotseling onzeker zijn geworden. Maar één ding staat vast: we leven toe naar Pasen. Dat dit grote feest zijn licht vooruitwerpt, heb ik de afgelopen periode twee keer bijna lijfelijk gevoeld.

De eerste keer was op een ochtend. Door de uitgestorven straten van Amersfoort liep ik naar mijn auto. Na een dag thuiswerken moest ik echt naar de EO om daar enkele dingen te doen. Langs de gracht stond 'mijn' lenteboom – een magnolia – onvoorstelbaar mooi en uitbundig te schitteren in de morgenzon. Dat beeld raakte me. Die boom is als het leven zelf: prachtig én kwetsbaar.

De tweede ervaring had ik op een bankje van de begraafplaats in Emmen, na de opname van de Ik mis je-uitzending voor paasmorgen. Ondanks de uitbundige lentezon en de kwetterende vogeltjes hadden we die dag meer dan ooit de kwetsbaarheid van het leven gevoeld. Daar zittend dacht ik: wat is het ongelooflijk mooi dat wij als EO juist in deze tijd hoop mogen bieden. Dwars door verdriet en dood heen is er leven: 'De Heer is waarlijk opgestaan.'

Ik bid dat we – te midden van alle zorgen – in gesprek blijven over tekenen van hoop. Zichtbaar in allen die in de zorg werken, in de bomen die mateloos blijven bloeien, in God die er wil zijn en ons leven draagt. Maar ook over de hoopvolle betekenis van Pasen, die terugkomt in onze programma's. Laten we samen, juist nu onze dagen er zo anders uitzien, dit échte gesprek voeren. Het gesprek over wat echt leven vanuit de Hoop is.

Arjan Lock
Directeur EO

eo Als je gelooft in échte gesprekken

Pasen

het verhaal van hoop en onvoorwaardelijke liefde

In de komende week, die eindigt met Pasen, vertelt de EO het verhaal van hoop in een angstige tijd en onvoorwaardelijke liefde. Op Witte Donderdag met een actuele en aangepaste versie

van The Passion en op Eerste Paasdag met hoopvolle verhalen en liederen aan de hand van onderstaande EO-programma's. Directeur en presentator Arjan Lock voert op zondag tussen de programma's door het gesprek. Ook online klinkt de boodschap van het paasverhaal via EO.nl/samengeloven. Ga jij ook het gesprek aan?

Witte Donderdag - 9 april



LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst'

20.30 uur op

Pasen bevat een boodschap van hoop in een angstige tijd, van opoffering, maar ook van aandacht hebben voor velen die zich alleen voelen. Deze boodschap blijft leidend in de aangepaste versie van The Passion zoals deze dit jaar wordt uitgezonden met 'LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst''. Het tv-programma wordt een live vertelling verzorgd door Johnny de Mol, afgewisseld met indrukwekkende scènes en liederen uit de afgelopen negen edities. Verslaggever Anne-Mar Zwart doet bij het bekende verlichte kruis live verslag van de virtuele processie, waar iedereen thuis bij kan aansluiten. Zo kunnen de EO en KRO-NCRV, ondanks de aangepaste vorm, toch de bemoedigende boodschap van Pasen laten klinken.

EO.nl/samengeloven



Op de website EO.nl/samengeloven is veel inspiratie te vinden om geloof in deze tijd te beleven en te delen. Tijdens de komende Stille Week is er op de avonden van woensdag tot en met zaterdag een bijzondere viering, in samenwerking met de PKN. Op woensdag om 12.00 uur gaat presentator Marleen Stelling via livestream in gesprek over geloven in deze tijd én is er ruimte voor gebed. Mensen kunnen op de website ook gebeden delen op de digitale gebedsmuur. De laatste informatie over alles dat op de website gebeurt, is te vinden op EO.nl/samengeloven.

Eerste Paasdag - 12 april

Van 09.00 uur tot 11.00 uur op



Ik mis je - 9.00 uur | Op Eerste Paasdag zendt de EO een compilatie uit van twee eerder uitgezonden afleveringen van 'Ik mis je'. Het programma laat zien hoe twee gezinnen een aantal jaren geleden op Goede Vrijdag een dierbare verloren. Twee verhalen waar, ondanks het verdriet, toch een prachtige hoopvolle boodschap in verweven zit.



Nederland Zingt - 9.45 uur | Het lied 'Jezus, Overwinnaar' is inmiddels bekend en geliefd bij veel mensen en werd laatst massaal in Nederland gezongen. Jezus heeft de overwinning. Een prachtige boodschap, passend bij deze tijd. Het lied is dan ook één van de liederen die op paaszondag klinkt in de uitzending van Nederland Zingt.



Het verhaal gaat door! - 9.10 uur | Welke betekenis heeft het paasfeest in deze tijd? Dat is de vraag waar Ds. R. de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, over in gesprek gaat in het programma 'Het verhaal gaat door!'. Het is een speciale viering op Eerste Paasdag die uitgezonden wordt door de EO en KRO-NCRV. De overdenking wordt afgewisseld met mooie muziek.



BEAM-kerkdienst - 10.25 uur | Op Eerste Paasdag zendt BEAM, het jongerenlabel van de EO, een speciale editie uit van hun live BEAM-kerkdienst. De BEAM Worshipband speelt en zingt liederen, Jurjen ten Brinke vertelt het verhaal van Pasen en presentator Joram Kaat gaat in gesprek met de kijkers. Deze live-kerkdienst is ook via de social media kanalen van BEAM te volgen.

Ga het gesprek aan! Bestel de gratis gesprekskaarten.

In deze tijd is ons verlangen naar een écht gesprek misschien wel het grootste. De wereld om ons heen wordt stiller, maar daarin ligt ook een kans. Er ontstaat ruimte voor meer aandacht voor God en elkaar. Voor een echt gesprek met iemand thuis, je burens of misschien wel aan de telefoon. Zulke gesprekken zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Met wie ga jij het gesprek aan? We hopen dat deze gesprekskaartjes een bijdrage leveren aan jouw gesprekken die er echt toe doen. Succes!



Ga naar eo.nl/alsjegelooft



Wat als...

- ... ik ineens moet nadenken over de **behandeling** van mijn oude moeder?
- ... ik me **eenzaam** voel, of juist iemand anders wil **helpen**?
- ... er iemand in mijn omgeving stervende is en ik heb **vragen over de zorg**?

Zomaar wat moeilijke vragen waarmee u geconfronteerd kunt worden. De NPV denkt daarin graag met u mee. Kijk op npvzorg.nl/corona of bel (0318) 54 78 88.

ook in tijden van corona is de NPV u graag van dienst



Wired for love



Enige tijd geleden hoorde ik een christelijke neurowetenschapper uitleg geven over wat men noemt de "neuroplasticiteit" van onze hersenen, waardoor het mogelijk is nieuwe neuronen te vormen. Met behulp van therapie kunnen nieuwe neuronen worden aangemaakt, waardoor nieuwe verbindingen tot stand komen, die een positieve invloed hebben op gedrag en gevoel. Zij liet beelden zien van dendriten in onze hersenen, waar diverse uitstulpingen te zien waren, die verband hielden met de informatie die de persoon had ontvangen. Het ging erom, dat de invloed van positieve woorden en gedachten in onze hersenen waar te nemen is. Volgens haar zijn we 'wired for love'.

De behoefte aan aanraking

We ontwikkelen het beste in een liefdevolle veilige omgeving. Het was de wetenschapper Bowlby een aantal decennia geleden, die het belang aantoonde van veilige hechting aan de moeder(figuur). Baby's die niet werden gekoesterd en geliefkoosd ontwikkelden veel minder goed dan baby's, die warmte en liefde van de moeder kregen. Het is niet voor niets, dat men tegenwoordig meteen na de bevalling de baby huid op huid bij de moeder legt. Zowel de moeder als de baby ervaart de verbinding, die het begin vormt van een lange reeks liefdevolle aanrakingen. We kunnen ons al bijna niet meer voorstellen, dat zelfs nog in de jaren zestig van de vorige eeuw ouders maar sporadisch (soms 1 x per week) op bezoek mochten komen bij hun kind in het ziekenhuis! Zo'n kind was niet alleen ziek, maar werd op deze wijze geestelijk verwaarloosd met alle gevolgen van dien. Ik noem zoiets een ziekenhuistrauma, dat helaas in het verdere leven sporen achter laat. Antoinette was astmatisch en lag als kind dikwijls in het ziekenhuis. Haar moeder kwam één keer per week en bleef dan maar kort, want het meisje zou vooral rust nodig hebben. Dit verwaarloosde kind werd in haar latere leven een prooi voor mensen, die haar een beetje aandacht gaven om

er vooral veel voor terug te krijgen. Ze werd meermalen seksueel misbruikt. Jarenlang werd ze later met medicijnen begeleid, maar voelde zich steeds ongelukkiger en onbegrepen. Haar verhaal kon ze niet kwijt en de medicijnen hielpen niet. Aan een nieuwe hulpverlener vroeg ze dikwijls of deze haar hand wilde vasthouden.

De behoefte aan verbinding

De neurowetenschapper van der Kolk vindt dat medicijnen bij deze mensen soms helpen, maar dat hulpverleners veel meer oog moeten hebben voor de 'gehele mens' binnen zijn/haar context en gebruik moeten maken van alle middelen, die ons ten dienste staan. Onze fysiologie kunnen we bijvoorbeeld beïnvloeden door eenvoudige handelingen zoals ademhalen, bewegen en aanraken. Door taal kunnen we ons verbinden met elkaar, onszelf en de ander leren begrijpen door te luisteren naar elkaars verhalen. Omdat we mensen zijn, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, is verbinding een levensbehoefte, die soms al in de kindertijd gefrustreerd is. Hoe mooi is het als er verbinding tussen christenen ontstaat in een christelijke gemeenschap en 'Hoe goed en lieflijk is het als broeders eensgezind samen wonen' (Psalm 133). Vooral ook in een huwelijk kan er geoefend worden in verbinding en samen zijn. De praktijk leert dat dit niet zo eenvoudig is. De marriage courses zijn er niet voor niets. Er zijn helaas te veel gezinnen waar de verbindingen los zand zijn, terwijl de Schepper het heel anders heeft bedoeld.

Vele gaven

Ons gevoel van welzijn is sterk afhankelijk van onze omgeving, van het land waar we wonen, onze familie, de kerk, de buurt, ons huis, ons werk, de school etc. De Bijbel leert dat we voor alle mensen en voor de overheden moeten bidden om een rustig leven te kunnen hebben (Timoteüs 2). Gelukkig zijn er mensen, die er hun werk van maken om het sociale en geestelijke leven positief te beïnvloeden. God roept

mensen op al deze gebieden om tot zegen te zijn, om Zijn licht te laten schijnen, om Hem te verheerlijken door de gaven en wijsheid die hij aan Zijn kinderen geeft. Ik ben blij met bijvoorbeeld elke christelijke politicus/politica, die zijn of haar best doet de 'wereld een beetje beter te maken'. Of met elke (gods-)leraar, die zijn of haar best doet jongelui te onderwijzen en tot ontwikkeling te brengen, zodat de jongeren een basis hebben om goede keuzen te maken voor hun toekomst. Omdat ik zelf hulpverlener ben, focus ik graag op deze tak van arbeid. In ons land hebben we heel veel hulpverleners en van sommigen hebben we toch nog tekort (artsen). Al die hulpverleners (ik heb het niet over foute figuren, want die zijn er helaas ook) hebben zich dikwijls jarenlang voorbereid op het werk dat ze doen. Het is een zegen. Ze helpen mensen beter te worden, een gezond gebit te houden, fit te blijven, gezinnen op de rails te zetten, kinderen op een juiste school of opleiding te krijgen, recht te halen, trauma's te verwerken etc. etc.

Een stap in het geloof

Professor van der Kolk wijst erop om in plaats van een pil voor te schrijven en/of in te nemen aandacht te besteden aan alternatieven voor een behandeling. Begin eens met praten over je probleem, breng het in het licht en betrek er een ander bij. In mijn kerk (zoals bij veel kerken en gemeenten) is er altijd gelegenheid om na de dienst met iemand van het pastoraat te praten. Gister zag ik de pastorale dienstverlener, een

jonge vrouw, staan, een vriendelijke glimlach op haar gezicht. Ze stond er maar. Niemand ging naar haar toe. Was er dan niemand met een nood? Ik piekerde erover. Dacht, dat we in de kerk misschien meer aan outreach moeten doen, op zoek gaan naar wie het moeilijk heeft. Dat moeten of mogen we misschien ook doen, maar een principe is volgens mij, dat iemand hulp moet willen hebben en een stap moet doen. Een stap in het geloof. Want 'zonder geloof komen we er niet' en 'zonder werken is ons geloof dood'. Zo kom ik weer terug op de beeld van de dendriten, waarover ik in het begin van dit artikel schreef. Deze verschijnen als gevolg van actie. Als er actie is, is er beweging en beweging brengt iets tot stand. Ik doel dan op positieve activiteiten. Er zijn ook negatieve activiteiten. Die stimuleren ons stress-systeem. Dan krijgen we een heel ander verhaal. Dan zien we fight, flight en fright reacties en een vloed van stress hormonen. Die kunnen tot rust worden gebracht, maar dat wordt dan een artikel voor de volgende keer.

TEKST: DRS. MARRIE VAN DER FEEN
ILLUSTRATIE: WIKIWOORDENBOEK PEARSON SCOTT FORESMAN

Marrie van der Feen werkt als christelijke psycholoog in Middelburg onder de paraplu van stichting Petra (www.stichting-petra.nl). Ze schreef o.a. "Het doet pijn van binnen", "De pijn voorbij, een weg van trauma naar kracht", "Traumaverwerking, hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld", "Doet het nog pijn van binnen?". Drs. Els Bakker schreef Marries' biografie in "Gegijzeld door incest."



Stichting Stay & Pray 10 jaar op weg

Op 31 mei 2010 kochten de oprichters van Stichting Stay and Pray, Henk en Bertineke Sikkema, een oude boerderij uit 1885 en starten daar met een christelijk centrum. Op het centrum worden trainingen gegeven voor en door kerken en gemeenten en ook vanuit de eigen stichting worden conferenties en workshops gegeven. Daarnaast is volop ruimte voor recreatie op de camping en het vijf hectare grote terrein en de omgeving. Op het centrum is tevens dagbesteding en woonzorg gerealiseerd voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, NAH, autisme spectrum stoornis en psychische beperkingen.

Bijzondere mensen

Vanaf de eerste ideeën is gezocht naar een context waarin de woongroep van inmiddels acht personen opgenomen wordt in een groter geheel van vrijwilligers en bezoekers. Wij, Henk en Bertineke, hebben beiden een zorgachtergrond en zagen vaak sociale eenzaamheid bij mensen met een beperking. Gewoon omdat ze



vaak niet meegenomen of gezien werden in de kerk of gemeente. In het grotere geheel zien we deelnemers van de woongroep opbloeien omdat ze een blijvend sociaal netwerk kunnen opbouwen. Juist omdat vrijwilligers en bezoekers op gebedsavonden en vrijwilligerswerk ontdekken hoe bijzonder onze mensen zijn, worden contacten op een natuurlijke en ontspannen manier gelegd. In de woongroep is op dit moment weer ruimte voor een nieuwe bewoner.

Ontmoetingsplek

Ieder deelnemer van de woongroep gaat naar z'n eigen kerk of gemeente. Stay and Pray wil juist een ontmoetings- en inspiratieplek zijn voor gelovigen. Gebed en aanbidding spelen daarbij de hoofdrol in het geheel. Pinkster zondag 31 mei 20 is een feest- en dankdag na 10 jaar van veel zegen en opbouw. Helaas hebben we vanwege het corona virus alle activiteiten moeten afzeggen tot 1 juni 2020. Meer weten van ons? We delen graag onze visie en ons verhaal.

CHRISTELIJK CENTRUM



STAY & PRAY

TRAINING - RECREATIE - ZORG

Zoek jij een leuke plek om te wonen, maar kan dit niet op jezelf omdat je zorg of ondersteuning nodig hebt?

Wil je dit ook graag met christelijke normen en waarden? Wij hebben in onze woongroep van acht mensen een appartement vrij.

Neem gerust contact op met Stichting Stay and Pray voor vragen of een eerste kennismaking.

Je mag bellen naar 0647495090 of een email naar info@stayandpray.com en kijk op facebook bij [zorgboerderij stayandpray](https://www.facebook.com/zorgboerderijstayandpray)

Waar je op waarde wordt geschat

www.stayandpray.com



Een waardeloos mens uit Nepal

“Je moet niet zeuren,” zei ik eerst nog. Zoveel mannen slaan hun vrouwen. Vooral als ze gedronken hebben. Je moet het gewoon slikken. Je kunt hem ook geen borrel weigeren. Hij heeft drank net zo hard nodig als een vrouw. Maar ik vond het wel zwaar.

Nepal ten voeten uit! Wie dronken is, komt dicht bij de goden. Huiselijk geweld is heel gangbaar. Je bent nu eenmaal man, toch? Ze heet Jyoti. Dat betekent 'licht'. Ze woont in het verre zuidoosten van Nepal. Ik kwam haar tegen in de kerk. Na afloop praatte ze druk met een paar mensen. Ze wees naar brandwonden in haar nek en op haar armen en enkels. Ik vroeg waar ze het over hadden.

Ze had een meisje ter wereld gebracht. Goed gezond. Maar haar man, Dev, had een zoon gewenst. Meisjes tellen niet mee. Daarom werd hij woest en onredelijk. Haar schoonfamilie wilde niet dat ze bij hen bleef wonen. Ze moest terug naar haar ouders. Onder de hindoes tellen vrouwen niet mee. Ze zijn dom en zelfs gevaarlijk. De baby was gezond, maar wie was er blij mee?

Er was die bewuste avond niets bijzonders. Het eten stond klaar, maar hij wilde alleen maar drinken. Jyoti durfde niet te gaan eten, bang om hem op stang te jagen. Een vrouw eet na haar man. Zo is de gewoonte. De baby sliep naast haar op de bank. Haar man liep wat heen en weer. Ze keek niet. Een vrouw mag een man niet aankijken. Hij schold haar uit. Opeens gooide hij iets naar haar, in een flits. Ze rook petroleum. “Wat doe je?” Hij antwoordde niet. Hij stak razendsnel een lucifer aan en gooide die naar haar toe. Een enorme steekvlam. Ze gilde. Hitte. Helse pijnen over haar hele lichaam. De geur van brandend vlees. Ze sloeg om zich heen. Toen raakte ze bewusteloos.

Hij stond te lachen. “Ze moet dood en die baby ook,” zei hij tegen de toegesnelde burens. De bank stond al in brand. De baby werd gered. Jyoti werd naar buiten gesleept. Maar ze was niet dood, al reageerde ze nauwelijks meer. Ze kreunde,



“Het ziekenhuis in de hoofdstad wilde niet helpen”

soms sprak ze wartaal.

“Ze moet naar het ziekenhuis,” zeiden de nieuwsgierige en opdringerige dorpelingen. Ze begonnen Dev uit te schelden. Hij kwam wat tot bezinning. “Een ongeluk,” zei hij. “Ik kon daar niks aan doen”. Er werd een jeep gehuurd. Ze werd naar het ziekenhuis van Dharan gebracht, 80 kilometer verder.

De artsen gaven weinig hoop. Haar huid was voor 40% verbrand. Ze zou immers moeten sterven. Daarom werd er weinig voor haar gedaan. Ze kreeg voornamelijk pijnstillers, 14 dagen lang. De meeste tijd ijde ze, of was ze helemaal buiten kennis. Af en toe kwam ze even bij. Haar wonden gingen stinken. De stank van de dood.

In hun wanhoop zochten haar ouders en twee broers naar uitkomst. Ze kwam uit een hecht gezin. Niemand kon hen helpen. De priester, die de goden moest vermurwen met offers, kwam niet opdagen toen hij begreep hoe ernstig de situatie was. De artsen probeerden de ouders van Jyoti te ontwijken. Familie en vrienden bleven weg. Ze konden het niet aanzien. Behalve dan tante Sumitra. Zij was een buitenbeentje, de enige van de familie die christen was. Zij bad voor Jyoti, en zei dat Jezus haar kon genezen. Zij was de enige die hoop gaf. Dat raakte vader en moeder diep. Terwijl de omstandigheden verslechterden, baden zij voor het eerst van hun leven tot Christus.

Toen moest ze het ziekenhuis uit. Naar huis om te sterven? Haar ouders smeekten de artsen om te helpen. Die weigerden, en dreigden tot slot met de politie om Jyoti weg te krijgen.

Inmiddels was er veel geld gegeven door de geschokte dorpsgemeenschap van Kherka. Er was nu wel geld, maar geen hoop. In Kathmandu bestaat er een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in brandwonden. Daar moesten ze heen. Met de taxi gingen ze naar de lokale luchthaven van Biratnagar. Vandaar naar Kathmandu. Jyoti besefte er nauwelijks iets van. Later herinnerde zich slechts één gedachte: “Ik denk dat ik nog leef”. Ze wist dat haar de dood wachtte.

Grote teleurstelling. Het ziekenhuis in de hoofdstad wilde niet helpen. “Ze gaat toch dood”. Meer dan een uur smeekten haar ouders om haar toelating. Tenslotte gaven de artsen met tegenzin toe, meer overtuigd door het geld dat ze kregen dan dat ze kansen zagen om te helpen. Ze hadden twee weken nodig om de verwaarloosde wonden schoon te maken. Toen volgden de huidtransplantaties. Een maand lang. Jyoti bleef in leven, al ging alles heel moeizaam.

Haar ouders vertelden haar van Jezus. “Hij heeft je bewaard!” zeiden ze. “Hij houdt van je”. Dat raakte haar diep. In dat ziekenhuis heeft ze Jezus gevonden.

Als een wrak verliet Jyoti ze het ziekenhuis. Toen kwam de wanhoop opnieuw opzetten. Lelijke littekens over haar hele bovenlichaam, haar armen, haar benen. Niets aantrekkelijks meer. Haar man scheidde van haar. Ze was gehandicapt. Het ademen deed pijn. Eten ook. Lopen ging moeizaam. Zou ze ooit voor haar dochtertje kunnen zorgen? Negen jaar later. Ze is zwak. Maar ze heeft haar eigenwaarde terug. Ze zorgt voor zichzelf en haar dochter. “Ik ben als een nieuw mens uit die brand gekomen!” Haar getuigenis raakt velen. Ze is waardevol. “Jij ook”, zegt ze.



Vacatures in Nes Ammim

HR manager

De HR manager zorgt voor ontwikkeling en uitvoering van het HR beleid zoals werving, aanstelling en effectieve inzet van vrijwilligers in het dorp. Als HR manager vervul je een centrale positie, let je op het welzijn van vrijwilligers en medewerkers en zorg je voor balans tussen werk en studieprogramma.

Communication officer

De communication officer coördineert en faciliteert onze PR en communicatie activiteiten. Beeldvorming, naamsbekendheid, creëren en onderhouden van online content, artikelen schrijven voor de tijdschriften en nieuwsbrieven maken deel uit van deze avontuurlijke positie.

Village manager

De village manager zorgt voor de organisatie van de 'Village Services' voor de gemeenschap van vrijwilligers en voor gasten van het dorp. Het leven in het dorp gemakkelijk en comfortabel maken is je belangrijkste prioriteit. Een geweldige positie in het centrum van Nes Ammim.

Voor uitgebreide vacatureteksten zie www.nesammim-werving.nl



Neem contact met ons op via:
Tel. 06 2807 2390 (NL) of +972 (0) 499 50 000 (ISR)
E-mail: post@nesammim.nl of hrm@nesammim.com

Corona als vijand van zendingswerk

Zending is communicatie. Groeps- werk, samenkomsten, vorming - dat zijn de elementen waaruit het getuigende zendingswerk bestaat. Daarnaast heb je ondersteunende en sociale activiteiten: gezondheidszorg, agrarische projecten, onderwijs e.d. Al die activiteiten lijden onder de coronacrisis, met een gedeeltelijke uitzondering voor de gezondheidszorg. Je kunt niet meer samenkomen of reizen. Een Europeaan of Noord-Amerikaan komt de meeste zendingsgebieden niet meer in. Andere grote 'leveranciers' van zendingswerkers (Zuid-Korea, Brazilië) trouwens ook niet. Werkers die naar hun werkterrein willen, of er willen vertrekken, zitten vast, zonder veel te kunnen doen. In veel landen zijn nu problemen met het internet. Veel ontwikkelende landen zijn niet berekend op een grote toename van het internet- verkeer, waardoor dat nu helemaal slecht bruikbaar is. Verder zien we dat in sommige landen de onder- houdsteams van de telefoonmaat- schappijen niet mogen rondreizen,

waardoor veel storingen ontstaan, ook in het telefoonverkeer. Veel zendingswerkers wonen in de steden, maar werken in een wijde regio. Ze kunnen niet meer reizen, dus ligt hun werk noodgedwongen stil. Gaat er nog iets door, buiten hun aanwezigheid? Dat zal moeten blijken. Door de moeiten met de communi- catie op het werkterrein is het ook bijna onmogelijk om de financi- ele achterban in het zendende land goed te informeren. Veel berichten zullen daardoor heel vlak en alge- meen van aard worden. De toezending van goederen en be- richten staakt ook voor een groot deel. Het onderwijs ligt in veel lan- den helemaal stil, maar agrarische projecten gaan gewoon door. Dat le- vert een ander probleem op. Omdat in veel gevallen het vervoer eruit ligt, rotten de tomaten en groenten bij de lokale boeren, maar zijn veel mark- ten in de steden leeg. Normaal re- zenen verkopers met manden en zak- ken groenten en fruit naar de markt, maar er is geen personenvervoer meer mogelijk. Langs de weg verko- pen, zoals ook vaak gebeurt? Maar

er is nauwelijks verkeer meer. Agra- rische projecten lijden onder het feit dat zaden, meststoffen, bestrijdings- middelen en pompen niet geleverd worden. Zo dreigen ze te mislukken. Alleen maar negatieve gevolgen van deze pandemie? Dat hoeft niet. Er zijn gevallen bekend waarin zen- dingsorganisaties hun werk moes- ten staken, bijvoorbeeld door oor- logen, om jaren later te bemerken dat de kerk op hun werkterrein bijzonder was gegroeid. Juist de bevrijding van de lokale gelovigen uit de bevoogding van 'de zending' werkt soms heel goed. De meeste zendingswerkers in de wereld zitten nu in een complete lockdown. Ze kunnen geen kant op. De GZB (Driebergen) vertelde dat tal van werkers naar Nederland terug zouden willen, maar daar is geen enkele mogelijkheid voor. Verder maakt de GZB zich zorgen over de lokale medewerkers die geheel af- hankelijk zijn van hun salaris. Ze mo- gen niet meer naar de stad reizen, waar de bank is, zodat ze opeens geen cent meer kunnen ontvangen. Sommige regimes proberen de co-

ronacrisis te gebruiken om hun wil door te drukken, buiten alle demo- cratische controle om. Zij zien de kerk als een gevaar, en benutten de nood- toestand van dit moment om meteen de kerk aan te pakken of monddood te maken. Ik kreeg enkele verontrus- tende berichten, o.a. uit Kongo. En wat zal er gebeuren in islamitische landen, India of China? Dat weten we pas als de coronamist is opgetrokken. Ook zijn er verrassende ontwikke- lingen. Met grote spoed proberen sommige organisaties in Nederland betaalbare beademingsapparatuur te maken die werkt op zonne-energie. Dat zou een belangrijke door- braak kunnen zijn ten gunste van arme landen. Maar hoe moet je die apparatuur vervoeren en mensen trainen in het gebruik? In Bosnië (een project van de GZB) werd de eerste livestream kerkdienst gehouden. Die trok enorm veel be- zoekers, ook van niet-kerkleden, zo- dat veel nieuwe mensen het Evange- lie konden horen, meer dan voorheen.

TEKST: BRAM KROL
FOTO: PIXABAY.COM

IN MEMORIAM

Jan Sjoerd Pasterkamp

1944 - 2020

Bedroefd hebben wij vernomen dat de ons bekende en geliefde zendeling, evangelist en pastor Jan Sjoerd Pasterkamp op dinsdag 10 maart 2020 is overleden. Hij kwam in 1960 als achttienjarige tot bekering onder de geestelijke hoede van de beweging Stromen van Kracht van familie Hoekendijk. Op 21-jarige leeftijd werd Pasterkamp door God geroepen en vertrok hij samen met zijn echtgenote Coby naar Australië om daar het Evangelie te brengen. Op Thursday Island maken zij dan voor het eerst een kleine opwekking mee. Maar dan roept de Heer het jonge stel naar Papoea-Nieuw-Guinea om daar aan het werk te gaan op basis van Jezus' grote opdracht in Matteüs 28. Uiteindelijk blijven zij daar veertien jaar als

zendelingen. Het werk daar groeide zodanig dat er diverse bekeerlingen later in de lande- lijke politiek terecht kwamen, er een bijbel- school is gebouwd en ca. zeshonderd evange- lische gemeenten zijn ontstaan. Na ook gereisd en gewerkt te hebben in Japan, kwam Pasterkamp begin jaren 1990 naar Neder- land en werd hij co-pastor bij de Beréa-gemeen- ten. Later deed men ook een beroep op hem om als interim voorganger te helpen bij Evangelisch Centrum De Kandelaar in Rotterdam. Als aposto- lisch adviseur is hij later ook betrokken geweest bij o.a. Stichting TRIN en Stichting Opwekking. Naast zijn werk als pastor en spreker, genoot Pasterkamp bekendheid voor zijn werk bij het charismatische blad Herstel en de daaraan ver-



bonden Herstelweken. Ook vervulde hij een be- stuurlijke functie bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Jan Sjoerd Paster- kamp was ook schrijver en uitgever van diverse geloofsopbouwende boeken. Hij en zijn vrouw Coby hebben als geestelijke leidinggevend en zeer veel voor Nederland betekend. De laatste jaren ging de gezondheid van deze bekende Ne- derlandse evangelist sterk achteruit. Wij zullen hem missen en wensen zijn familie en nabe- staanden veel sterkte en Gods rijke zegen toe!

BESTUUR EN REDACTIE UITDAGING

ZENDINGS- EN BEMOEDIGINGSREIZEN

REIZEN
MET EEN
BOODSCHAP

Albanië
Roemenië
Oekraïne
Moldavië
Israël

OOSTEUROPA ZENDING
Christian Care East West

0180-521966

MEER INFORMATIE? WWW.OOSTEUROPAZENDING.COM

David Heek speelt graag voor God

David Heek moest als gemeentepredikant te veel op zijn woorden letten om niemand voor het hoofd te stoten. Hij heeft de kerk uiteindelijk ingeruild voor het theater. Daar geeft hij nu voorstellingen als theaterdominee, zonder op zijn woorden te hoeven letten.

Hoe wordt iemand een theaterdominee? "Daar is een lange weg aan vooraf gegaan. Toen ik op het VWO zat en een beroepskeuze moest maken, wist ik niet wat ik wilde worden. Van geen enkel beroep werd ik warm. Ze zeiden dat ik theologie moest gaan studeren, want ik haalde hoge cijfers voor godsdienst. Dat ben ik toch niet gaan doen. Ik ben maar Grieks en Latijn gaan studeren, want ik was namelijk die ene student met Grieks als vak. Maar die studie was ik na vier maanden al zat. Tegen mijn moeder zei ik dat ik ziek was, maar die had me door en vroeg me wat ik dan echt wilde doen. Ik ben toen in Kampen theologie gaan studeren. Dat was zwaar, maar ik heb het afgerond. Toch wilde ik geen dominee worden. Na een moeilijke tijd ben ik desondanks als predikant in Barneveld terecht gekomen. Dat was geen succes. Ik moest zo op mijn woorden letten. Ik ben nogal rap van tong en stootte mensen met mijn woorden voor het hoofd. Ik heb toen nog wat andere werkzaamheden geprobeerd, maar dat was het allemaal niet. Totdat ik een droom kreeg: ik zag mijzelf in het theater voor zo'n rood gordijn met een Bijbel in de hand. Dat was het! Ik ben de volgende dag gelijk aan de slag gegaan".

"Maar tijdens de voorbereidingen werd ik stilgezet door God. Ik reed in de auto en ik dacht dat ik een hartstilstand had en dood zou gaan.



Wat was ik boos op God! Wist ik eindelijk wat ik wilde, haalt God me naar de hemel. Maar er bleek niets mis te zijn met mijn hart; ik bleek een burn-out te hebben, of eigenlijk een bore-out. Twee jaar heb ik eruit gelegen, en in die twee jaar heb ik veel geleerd. God kon me niet zomaar gebruiken, eerst moest ik het een en ander verwerken. Maar na twee jaar, in juni 2019, hield ik mijn eerste theatercollege".

Ik zag mijzelf in het theater voor zo'n rood gordijn met een Bijbel in de hand.

Theatercollege? Wat moeten we ons daar bij voorstellen? "Ik noem het ook wel theatrale theologie, of een avondje leuk leren. Het is theater, maar geen cabaret. Als je mijn voor-



stelling meemaakt, lig je niet de hele avond in een deuk. In mijn voorstelling leg ik de Bijbel uit, in 14 scènes ga ik met het publiek door de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Wat betekenen deze hoofdstukken voor ons vandaag? De titel van de voorstelling is 'OMG, stel je eens voor!'. En dat heeft twee lagen: wie is God? Dus dan gaat het over verschillende Gods beelden, maar de andere laag gaat over de mens: wie is de mens, waar sta je als mens? Na mijn voorstelling ga je met een bomvol hoofd terug naar huis. Het is serieuze stof, het stemt tot nadenken, maar ik breng het wel op een leuke, luchtige manier met veel woordgrappen. Gein met inhoud noem ik het ook wel. Daarom noem ik me ook een dominee. Ik heb wel hetzelfde doel als een predikant op een preekstoel: een boodschap meegeven. Maar in het theater heb ik alle vrijheid. Geen kerkenraad in mijn nek als ik iets verkeerd zeg. In het theater heb ik alle ruimte die ik in de kerk miste. Hier mag ik voor God spelen, zoals David mijn naamgenoot, voor God op de harp speelde".

TEKST: KLAAS KUIJPER
FOTO'S: DAVID HEEK

Voor meer informatie, kaartverkoop of voor als je David wilt uitnodigen voor in je eigen kerk, kijk op: www.theaterdominee.nl

Jobfish

Jobfish.nl
Christen & Werk

onmission.nl

OnMission
missionair
leven

Vacature bij Global Rize:

OMDAT IEDEREEN **Jezus** **JUIST NU!**
NODIG HEEFT

Bibword **BIBLWORD LIKER** Vanaf 2 uur p/w
Like en reageer op de reacties op onze pagina's

Bibword **CHATTER** Vanaf 2 uur p/w
Voer persoonlijke gesprekken over levens- en geloofsvragen

learnnn **CURSUSMENTOR** Vanaf 2 uur p/w
Begeleid studenten in hun zoektocht naar Jezus

Bijbelwoord **GRAFISCH DESIGNER**
Vanaf 10 afbeeldingen per maand
Bereik miljoenen mensen met jouw afbeeldingen

MEDEWERKER INSTAGRAM Vanaf 2 uur p/w
Ons Instagram-team breidt uit en heeft ambitieuze plannen

GlobalRize **ONLINE MARKETING**
Tijdsbesteding in overleg
Jouw expertise in SEO, SEA of conversie-optimalisatie helpt ons groeien

In deze roerige tijd is veel onzeker. Het coronavirus legt wereldwijd veel zendingswerk stil, maar bij GlobalRize groeit het werk juist. Via internet bereiken wij miljoenen mensen. Jouw hulp is daarbij meer dan welkom!

GlobalRize
ZENDING VIA INTERNET

Voor meer informatie en aanmelden
bel met Frans de Lange: 06-53233991
Of kijk op onze website:

www.globalrize.nl/vacatures

Evangelisch College
Medewerker/Docent
Pastorale Hulpverlening (10-20 uur)
Evangelisch College - Zwijndrecht

Evangelisch College
Medewerker/Docent
Oude Testament (10 uur)
Evangelisch College - Zwijndrecht

SKG
Sr. Applicatieontwikkelaar
HLC Notes (fulltime)
St. Kerkelijk Geldbeheer - Gouda

het onderwijs bureau
Directeur-Bestuurder
Het Mozaïek in Hollandscheveld
Het Onderwijsbureau BV

het onderwijs bureau
Locatiedirecteur Kindcentrum
Oranje Nassau in Nijkerk
Het Onderwijsbureau BV

CHE
Voorzitter College van Bestuur
Via Scolix
CHE - Ede



Stagiaires en Vrijwilligers Beter Uit Vakantieparken
In Frankrijk of Luxemburg

	Ergotherapeut (22-36 uur) Salem - Ridderkerk		Professionals in stedelijk China OMF
	Woonbegeleider HBO Nehemia Zorg (24-30 uur) Stichting Ontmoeting - Heerhugowaard		Kerkplanter Noord-Afrika Cama Zending
	Kinder- en Jeugdpsychiater regio Midden (24-32 uur) Eleos - Ede		Member Care and Staff Development TWR
	Sr. Beleidsmedewerker HR en PR Adviseur Bedrijfsvoering St. Chr. Primair Onderwijs - Veenendaal		IT Specialist MAF - Papoea Indonesië
	Directeur Wegwijzerkampen (4-8 uur) St. Wegwijzerkampen / Rotterdam		Alfabetiseringswerker Wycliffe - Azië of Afrika
	Kerkelijk Werker (Onderwijs) (24 uur) Evang. Gem. Hoeksche Waard (EGHW) Oud-Beijerland		Onderwijzer in de Moslimwereld Frontiers
<p>Heeft u momenteel één of meerdere vacatures?</p> <p>Jobfish helpt u graag om snel de juiste kandidaat te vinden.</p> <p>Bel of mail (06) 8143 0157 • info@jobfish.nl</p>			Hoofd Financiën WEC UK & Ierland WEC - Coventry (GB)
			Church Planter Operatie Mobilisatie - Japan

Interview met Alexander Ebersson Havenpastor in Terneuzen-Gent



Vertel eerst iets over je jeugd.

Ik kom uit een domineesgezin, mijn vader was evangelist en zending in België, Nederland en Duitsland. Mijn moeder was huisvrouw, verpleegkundige op een opleiding, en is ook in het godsdienstonderwijs terechtgekomen. Ik heb aan mijn vader natuurlijk een goed voorbeeld gehad, maar ik heb mijn eigen weg moeten gaan in mijn geloof. Het was mijn verlangen om als een Elisa zijn Eliamantel met dubbele zalving over te nemen. Ik ben later dan ook zelf dominee geworden.

Welke Bijbeltekst sprong er voor jou uit?

Die staat in 2 Corinthiërs 5:20 'Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in de naam van Christus vermanen

wij u: laat u met God verzoenen.' Dit is mijn opdracht als evangelist. 'Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.' Dit heeft Hij niet alleen voor de hele wereld, maar ook voor mij persoonlijk gedaan. Daarvan wil ik ook andere mensen deelgenoot maken.

Kun je ook iets vertellen over je eerste ervaringen?

Toen ik pas havenpastor was geworden kreeg ik een heel duidelijke vraag van een zeeman: 'So, you are Port Chaplain?' (We spreken Engels aan boord). Ik zei: 'Yes, I am'. Toen vroeg hij rechtstreeks aan mij: 'Are you a christian?' Die vraag trof mij, want ik mag dan wel dominee en pastor zijn, maar wat zit er persoonlijk bij mij van bin-

nen? Ik ervoer dit als een vingerwijzing Gods.

Je was al getrouwd toen je havenpastor werd. Kon jouw vrouw daarin meegaan?

Ja, ze is als onderwijzeres in het basisonderwijs actief. Iemand zei wel eens: dan is de kerkenraad wel heel dichtbij. Een kritisch persoon die feedback geeft, dat is heel goed, want er zijn altijd dingen die je zelf niet ziet.

Je had een vast traktement als dominee. Was het niet een hele stap voor jullie om zo'n geloofsstap te nemen?

Doordat mijn vrouw een deeltijdbaan heeft in het onderwijs kunnen we het net redden samen. De rest wordt aangevuld met giften. Er kwam al heel snel een echtpaar

op onze weg, Jan en Marja. Zij hebben een ANBI stichting, Stichting Traveling Light. Zij zeiden: wij willen jullie wel onder onze vleugels nemen.

Had je als predikant al iets met de zeevaart?

Niet vanuit de familie, maar wel vanuit Gods woord, daar staan genoeg mensen in die met de zee te maken hebben, bv. Mozes, Noach en Paulus. En niet te vergeten de vissers, de leerlingen van Jezus. Toen kwam die roep: Zou je havenpastor willen worden. Dan beginnen die teksten voor je te leven. Wat betekent die batch op je vest? Die is van de Sailors' Society. Een duif met een olijftak. Zij zochten iemand voor de plaats Zeebrugge in België, om daar de zeelui te gaan bezoeken. Die uitdaging sprak me



aan. Deze organisatie bestaat al sinds 1818, is gevestigd in Southampton, Engeland, en heeft veel scheepsbezoekers, Port Chaplains of Havenpastors, als evangelisten in allerlei landen onder haar hoede. Ik opereer onder die koepel en vertegenwoordig de Society in Nederland. Deze geeft mij rugdekking en maakt dan kenbaar aan de havenmeesters, dat er een pastor namens de Society in de havens rondloopt.

Hoe heb je je aangepast aan de zeemanscultuur?

Als dominee had ik al ervaring met gemeentes en gemeenteleden, dus was bekend met het pastoraat. Dan kom je opeens in contact met mensen die maandenlang op een schip moeten verblijven. Ik heb een opleiding gevolgd en stages gelopen bij een havenpastor in Antwerpen en Engeland, en ik heb een basisopleiding van 7 weken gevolgd. Aangevuld met een cursus 'Shipvisitor' in Engeland. Via 'learning by doing' krijg je zo bepaalde vaardigheden

en inzichten. Na 8 jaar heb ik samen met mensen uit een aantal verschillende zeemansmissies een opfriscursus, 'Ship Visitor Welfare Course', gedaan in het zeemanshuis te Schiedam. Aansluitend deed ik nog een EHBO cursus en een cursus pastoraat bij het Evangelisch College in Zwijndrecht. Zo blijf je scherp.

Hoe communiceer je met de zeelieden?

De voertaal is Engels. Ik kom met veel verschillende culturen in aanraking. Russen, Oekraïners, Polen, Roemenen, Indiërs, Nederlanders, en hoofdzakelijk Filipijnen. Ik ben zelf heel vrij en geeft makkelijk een hand of sla mijn arm om iemand heen. Er zijn culturen waar dat niet gepast is. Ik stel me eerst even voor, wie ik ben en wat ik kom doen. Dan komt na enig aftasten het gesprek gaandeweg op gang. Een aantal schepen maakt een vaste ronde. Soms is de bemanning dan gewisseld, soms zie je gezichten terug. Ik zie vele tientallen mensen en

onthoud niet alles, maar vaak is er herkenning. Als vast aanspreekpunt praat ik dan met de kok. Ik heb opbouwende lectuur bij me, en deel ook Bijbels uit. Meestal zijn Filipijnen christen, vaak Rooms Katholiek of 'born again'. Ze hebben meestal geen Bijbel bij zich. Sommigen vragen zelf om een Bijbel.

Heb je ook een anekdote vanuit jouw pastoraal werk?

Ik raakte in gesprek met een kok. Ik vroeg hem: heb je een Bijbel? Ja, ik heb een Bijbel-app op mijn telefoon. 'Maar lees je hem dan ook?' Hij begon er wat om heen te draaien. Toen liet ik een Bijbel bij hem achter. Toen zijn schip na een maand weer eens langskwam liep die kok op mij af en

riep 'Oh pastor, you made me read the Bible again'. Hij zei: ik heb a contact gehad met mijn vrouw en als we thuis zijn gaan we naar een Bijbelgetrouwe kerk, ik ga Bijbelstudies volgen. Mijn vrouw is er helemaal mee eens. Ik hoor op de achtergrond in de keuken christelijke muziek. Hij laat mij een liedje zien dat hij heeft gecomponeerd. Hij zei: vroeger maakte ik ook al muziek, maar nu maak ik muziek, waarin de Heer centraal staat. Dan weet ik: met die man is echt iets gebeurd.

TEKST: JAAP BOOIJ
FOTOS: ALEXANDER EBERSON

Het volledige interview staat op YouTube, u kunt de link vinden op www.uitdaging.nl

Havenpastoraat Alexander Ebersson
E-mail: alexander.ebersson@gmail.com / aeberson@sailors-society.org
Website: www.levendwater-havenevangelisatie.nl
Giften: www.traveling-light.nl

CASTING CROWNS



27 MEI 2021

JAARBEURS
UTRECHT

19.30 UUR

TICKETS EN MEER INFO: WWW.EVENTSFORCHRIST.NL

Blinde
vlek

Een blinde vlek is een plekje in je oog waar je niets kan zien, omdat daar de oogzenuw in de weg zit. Als metafoer is het iets wat je over het hoofd ziet, waardoor jouw stellige overtuiging niet meer klopt. Je maakt je bijvoorbeeld heel druk over de fouten van anderen, maar die van jezelf zie je niet. U weet wel, de splinter en de balk.

Geen program

Een ander voorbeeld geeft de gelijkenis van de *Werkers van het elfde uur* in Matt.20:1-16. U kent het verhaal. Een landman zoekt dagloners en vindt er een stel met wie hij een prijs afspreekt. Later werft hij telkens nieuwe, tot één uur voor het sluiten van de werkdag. Daarna betaalt hij ze allemaal het loon uit dat hij met de eerste arbeiders overeen is gekomen, de laatsten het eerst. Deze eerste werklui klagen dan, niet omdat ze te weinig krijgen, maar omdat alle anderen evenveel krijgen als zij, terwijl die anderen minder hebben gewerkt. De landman staat in dit verhaal voor God.

Wat vertelt de parabel? Moeten we deze actie in praktijk gaan brengen? Is het een politiek program voor een ideale samenleving? Nee, natuurlijk niet, de hele maatschappij zou ontwricht raken. Vertelt Jezus dan misschien dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn als Hij zijn vrijgevigheid soeverein rondstrooit? Nee, net zo min. Het gaat om een leefregel en die zijn nooit raadselachtig. Maar hoe zit het dan?

Blinde vlek

De klacht van de eerste werklui geeft de sleutel. Ze klagen dat ze de hele dag in de hitte hebben staan *werken*. Maar de mensen van het laatste uur hebben de hele dag in de hitte staan *wachten!* Wat is erger? Zij hadden het vooruitzicht 's avonds thuis te komen met niks. Geen loon. Geen brood op de plank. Pappa heeft vandaag geen cent verdiend jongens. De hitte, de doel-loosheid van het zomaar staan te niksen, de

lege beurs, de wanhoop, dat alles moesten ze doormaken. Maar daar hebben de werklui van het eerste uur geen oog voor. Toch had hen hetzelfde kunnen overkomen, de schande van een verloren dag. Maar dat zit niet meer op hun netvlies. Dat is hun blinde vlek.

Daarom is wat die landheer doet geen soevereine gulheid, het is *gerechtigheid*. Hij herstelt slachtoffers van tegenspoed en vernedering in hun waarde! Hij belooft allen, ook de laatste arbeiders: 'Ik zal je geven wat *rechtvaardig* is!' Hij zegt niet: 'Ik betaal wat ik je waard vind.' De gelijkenis gaat niet over eerlijk delen maar over mensenrechten.

Demonstratie

De wijnbouwer weet wat hij doet. Hij had de latere werkers ook in stilte kunnen compenseren. Maar nee, de uitbetaling vindt met opzet omgekeerd plaats: de laatsten eerst, zodat iedereen nog aanwezig is en kan *zien* wat er gebeurt. Het is een demonstratie. Hij hoopt dat bij de eerste arbeiders de schellen van de ogen zullen vallen en dat ze blij zullen zijn met de blijden. Dat gebeurt niet. Ze worden in beslag genomen door het denkpatroon van het economische systeem: loon naar werken, krijgen wat je verdient, voor wat hoort wat, voor niks gaat de zon op.

**'Werken of wachten
in de hitte, wat is
pijnlijker?'**

Dat is bekend terrein waarop ook wij ons thuis voelen. Het bepaalt de focus bij het lezen van dit verhaal. Daarom is deze gelijkenis voor velen zo moeilijk, en als sommigen in dit land buiten de boot vallen, hoor je ze zeggen: 'Niemand hoeft arm te zijn in Nederland. Ben je dat wel, heb je dat aan jezelf te wijten'. Deze landman doorbreekt die dubieuze formule. Even geen economische wetmatigheid, maar menselijke gelijkwaardigheid.

Ontregelend

De wijngaardenier legt het de druktemakers niet uit. Integendeel, hij provoceert ze: 'Doe ik je wat tekort? Mag ik met mijn centen doen wat ik wil ja?! Of zet het soms kwaad bloed dat ik goed ben? Neem je geld en verdwyn.' Hij ziet de desinteresse voor hun medearbeiders en weigert uitleg. Door deze bijtende woorden heen voel je de pijn en verontwaardiging van Jezus zelf voor zijn samenleving die de paupers ook nog eens een trap na gaf en ze buitensloot. Matteüs ruimt veel plaats in voor deze 'Umwertung aller Werte'. Vlak voor deze gelijkenis vindt de ontmoeting met de rijke jongeman plaats en krijgen we te horen dat rijken heel moeilijk Gods Koninkrijk binnengaan. De sleutel van de hemelpoort is niet te koop, en dat harde feit staat haaks op onze economie waarin alles te koop is. Na die gebeurtenis worden we gewaarschuwd dat vele laatsten de eersten zullen zijn en omgekeerd, en dat wordt na de gelijkenis nog eens herhaald.

De gelijkenis is eenvoudiger te begrijpen dan we denken. Maar het is wel ontregelend voor de gebruikelijke manier van redeneren, die mensen nogal eens uitrageert. Jezus helpt om weer oog te krijgen voor dingen die een rechtvaardige samenleving dienen. Er zat heel even een blind vlekje ...

TEKST: LEO DE VOS, OUD MEDEWERKER EO
ILLUSTRATIE: LASSAGRADADESCRITURASESTUDIO.BLOGSPOT.COM



Christelijke vacaturebank

Pedagogisch Medewerker BSO

Kleurrijk, 4 - 15 uur per week, Zwolle

Senior Controller

ZOA, 32 - 40 uur per week, Apeldoorn

Verpleegkundige

Leger des Heils, 16 - 32 uur per week, Ugchelen

Marketeer

3xM, 24 uur per week, Amersfoort

Praktijkopleider

De Hoop ggz, 36 uur per week, Dordrecht

Christelijk Vakantiecentrum
DE KROEZE DANNE
Christelijk Vakantie- en Conferentiecentrum

Chalets

Kamperen

Kom genieten van de rust en de ruimte, in het mooie Twente. Boek nu online op onze website.

www.dekroezedanne.nl
info@dekroezedanne.nl | Kappelhofsweg 14 | Ambt Delden | Tel.: 074 3771111



Een actueel, aangrijpend en authentiek verhaal, een genot voor oog en oor. Ruth – de familiemusical is een sprankelend verhaal over een jonge vrouw die alle grenzen overwint en een nieuwe start aandurft. Laat je raken door een eeuwenoud verhaal dat niets van zijn kracht verloren heeft. Een ervaring vol van hoop, die je niet gemakkelijk zult vergeten.

Het verhaal Ruth gaat over een jonge vrouw die, wanneer alles in haar leven verloren lijkt, voor een lastige keuze komt te staan en besluit met haar schoonmoeder Naomi mee naar het voor haar vreemde Bethlehem te gaan. Ze voelde al langer een diep verlangen naar de God en het volk van Naomi. Daar, in een onbekend land, moet ze voor zichzelf en haar schoonmoeder een nieuw leven op zien te bouwen, wat lastig blijkt te zijn. Maar wanneer Ruth Boaz ontmoet, gloort er nieuwe hoop. Het is liefde op het eerste gezicht tussen hen. Naomi ruikt een kans: Boaz is immers nauw verwant aan haar overleden man en is daarom verplicht de straatarme weduwe te helpen. Ploni is echter nóg nauwer aan de familie verbonden waardoor haar plan in het water lijkt te vallen. Een onderhandeling aan de stadspoort moet daarom alles beslissen...



tenlandse Ruth door 70 enthousiaste kinderen, jongeren en volwassenen van KISI- God's singing kids vorm krijgen.

KISI werd in 1993 in Oostenrijk opgericht en is sinds 2008 in Nederland actief op het podium met liederen en musicals tot eer van God. Zij willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven.

Deze musical is bedoeld als missionair project voor u en uw kerk. Neemt u vrienden of burenmee voor een prachtige musical ervaring die uitnodigt tot een diep gelovig gesprek. Een ontspannen omgeving om met elkaar iets moois te beleven en daarna onder het genot van een drankje over na te praten.

Vol humor en pakkende scènes is de musical geschikt voor alle leeftijden vanaf 6 jaar. KISI nodigt u van harte uit om dit prachtige verhaal samen met u te beleven.

Meer informatie en tickets op:
www.ruth-musical.org
www.eventsforchrist.nl

Aanbevolen vanaf 6 jaar

DE FAMILIE-MUSICAL
van Birgit Minichmayr

Ruth

20-09-2020 's-Hertogenbosch
26-09-2020 Veenendaal
27-09-2020 Zwolle
03-10-2020 Aalsmeerderbrug

Verdere voorstellingen worden nog gepland.

WWW.RUTH-MUSICAL.ORG

REND COLLECTIVE

The Revival Anthem Tour

EUROPE 2020

AMSTERDAM

MELKWEG

27 SEPTEMBER 2020

ZWOLLE

IJSSELHALLEN

16 OKTOBER 2020



TICKETS & INFO AT [EVENTSFORCHRIST.NL](https://www.eventsforchrist.nl)

Niks relatief

Is het heelal toevallig ontstaan?

In agnostische of atheïstische materialistische kringen heerst de idee, dat universa “dingen zijn die nu eenmaal van tijd tot tijd ontstaan”. Het is vanzelfsprekend en behoeft geen verklaring... Een hogere macht, een ontwerper, een Schepper, het is allemaal overbodig. Het heelal is overigens volgens Stephen Hawking zonder oorzaak ontstaan. De filosoof Quentin Smith schrijft: “Now Stephen Hawkin's theory dissolves any worries about how the universe could begin to exist uncaused” (Nu lost Stephen Hawkin's theorie elk probleem op over hoe het universum zonder oorzaak kon beginnen te bestaan)!

In 1984 publiceerde de natuurkundige Alexander Vilenkin een artikel waarin hij betoogde, dat het universum uit niets was ontstaan. Twintig jaar later begreep hij, dat het artikel een grote fout was geweest. In “Quantum Cosmology and Eternal Inflation” schreef hij, dat: “...sadly, quantum cosmology is not likely to become an observational science” “... helaas zal de kwantumcosmologie niet snel een wetenschap worden waarin waarnemingen een rol spelen”). Ontstaan uit het niets kan niet waargenomen worden! Ook niet door Stephen Hawking...

Is het leven toevallig ontstaan?

Het leven is weliswaar erg onwaarschijnlijk, maar het is blijkaar toch tenminste één keer ontstaan, op de planeet Aarde. Sommigen gaan zelfs zover om te beweren dat het leven vele malen is ontstaan in het heelal. De waarschijnlijkheid hiervan gaat echter richting de 0. De Britse wiskundige Freeman Dyson tekent hierbij aan: “Wij weten helemaal niet hoe het leven kan ontstaan, wij kunnen hier dus niets over zeggen”.

Het bewustzijn

De ontstaansgeschiedenis van het heelal en het leven is dus voor de

wetenschap een groot probleem, maar een nog groter probleem is het **bewustzijn**. Vreemd genoeg heeft men daar in het verleden weinig aandacht aan besteed; men dacht er gewoon niet over na. Toch is het bewustzijn het meest centrale punt. Zonder bewustzijn is er immers helemaal niets. Kwantumtheoretici zijn inmiddels tot de conclusie gekomen, dat het bewustzijn niet onder de Schrödinger vergelijking valt, dat wil zeggen: het is geen materie. De Schrödinger vergelijking beschrijft alles wat materie is. Wat is het dan wel en hoe is bewustzijn ontstaan? Niemand die het weet.

Volgens sommige natuurkundigen is bewuste waarneming zelfs een voorwaarde voor het bestaan van materie. Zie bijvoorbeeld de “kettering van Neumann”. Dit is een interpretatie van de kwantummechanica waarin bewustzijn noodzakelijk is voor de voltooiing van het proces van de kwantummeting. Een tijdgenoot van Newton, de filosoof Berkeley, dacht dit ook al zonder kwantumtheorie. “Esse est percipi” (“Zijn is waargenomen worden”). Bisschop Berkeley hield rekening met God.

Een scheppende Macht?

Dat betekent, dat een scheppende Macht het heelal moet waarnemen, anders is het er niet! Mensen kunnen het totale heelal uiteraard niet waarnemen...

Intussen geven veertig rationele Bijbelschrijvers aan, dat het heelal, het leven en het bewustzijn wel

een Oorzaak hebben en dat de mensen dit met het verstand kunnen doorzien. Romeinen 1: 20 zegt “Er is geen verontschuldiging”. Degene die alles heeft geschapen legt het Zelf aan zijn schepselen uit. En wat constanteren de schepselen, met name de natuurkundigen? Dat alles in een grote functionele, specifieke orde absoluut is vastgesteld. Invariantie in plaats van relativiteit. Einstein heeft de term relativiteitstheorie niet bedacht. Hij sprak van “invariantie”, dat is precies het tegenovergestelde van relativiteit.

Een paar voorbeelden van invariantie: - De lichtsnelheid is absoluut en daarmee ook de Comptonlengte (de grootte van de deeltjes).

- Er is een absoluut nulpunt: -273° Kelvin.

- Er is op elk moment een vast aantal seconden vanaf het begin van de Schepping, een unieke kosmische tijd.

- Er is een absolute hoeveelheid energie en massa, zie de 1e Hoofdwet van de thermodynamica.

- De entropie neemt onafwendbaar toe (dat wil zeggen de wanorde), zie de 2e Hoofdwet.

- Het aantal toegestane verbindingen tussen deeltjes ligt absoluut vast: zeer veel verbindingen zijn uitgesloten etc. etc.

Dit alles is ontoegankelijk voor menselijke invloed.

Wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk voor God

Het is vanzelfsprekend open voor de macht van God. Dat werd over-

duidelijk gedemonstreerd toen Hij onze geschiedenis binnenkwam, zie de Evangeliën. Hij liep op het water, wekte doden op en stond tenslotte Zelf op uit de dood. De natuurconstanten waren even niet constant! Vele ooggetuigen hebben dit waargenomen, zie bijvoorbeeld het verslag van Paulus, 1 Corinthiërs 15:1-8 en het boek van van Richard Bauckham “Jesus and the Eyewitnesses”.

Tot slot

De materie van de materialisten is niet zo materieel en de evolutie-idee niet zo geloofwaardig. De fysica zit vol non-materiële entiteiten: functies, krachten, velden, allerlei abstracte objecten, waarschijnlijkheidsgolven, het kwantumvacuüm, entropie en energieën. [En het neo-Darwinisme werd afgewezen door Popper (“On the source of knowledge and of ignorance”, 1961), door Wittgenstein: “I have always thought that Darwin was wrong: his theory doesn't account for all this variety of species,”... (“Ik heb altijd al gedacht dat Darwin er naast zat: zijn theory kan de grote variatie van soorten niet verklaren,...”); en door Gödel: “The formation within geological time of a human body by the laws of physics (or any other laws of similar nature), starting from random distribution of elementary particles and the field, is as unlikely as the separation by chance of the atmosphere into its components” (De vorming binnen geologische tijd van een menselijk lichaam door de wetten van de fysica – of andere wetten van soortgelijke strekking-, beginnend met een willekeurige verdeling van elementaire deeltjes en het veld, is net zo onwaarschijnlijk als het toevallig uiteen vallen van de atmosfeer in zijn verschillende onderdelen”)]. De Bijbel heeft toch gelijk.

Rudolf van der Feen bestudeerde op zijn zoektocht naar de zin van het leven vele belangrijke filosofen. Hij vond de Wijsheid, de Weg, de Waarheid en het Leven in 1969. Zijn verdere onderzoek bracht hem o.a. bij de moderne natuurkunde, geïnspireerd door de agnostische theoretische natuurkundige dr. W. de Muijnck, die hij graag wilde overtuigen van de rationaliteit van het geloof.

TEKST: RUDOLF VAN DER FEEN
FOTO'S: PIXABAY.COM

Muziek • Dvd's • Boeken • Geschenken

Muziek • Dvd's • Boeken • Geschenken

Pelgrim

BOEKEN & MUZIEK

Kom naar één van onze winkels

Waarom Pelgrim?

- verkoop van diverse bijbelvertalingen
- boeken van alle christelijke uitgevers
- uw favoriete christelijke muziek
- inspirerende speelfilms
- de juiste wenskaart
- de mooiste geschenken

Pelgrim Boeken & Muziek
Postbus 325
1430 AH Aalsmeer
T: 0297-237171
E: info@pelgrimonline.nl

Voor meer informatie kijk op www.pelgrimonline.nl

Epe
Pelgrim Boekwinkel Koers
Hoofdstraat 146
8162 AR EPE
T: 0578-621 610
E: epe@pelgrimonline.nl

Rotterdam
Pelgrim Boeken & Muziek
Nieuwe Binnenweg 420
3023 EW ROTTERDAM
T: 010-476 2032
E: rotterdam@pelgrimonline.nl

Kom naar één van onze winkels
of bestel via onze website

Pelgrim

BOEKEN & MUZIEK

Voor meer informatie kijk op www.pelgrimonline.nl

Waar zoeken we naar in Corona-tijd

Steun in deze tijd uw plaatselijke christelijke boekhandel of bel ze op als u niet zelf naar de winkel kunt.



Afgelopen week kwam een winkelier uit de straat even binnen in één van onze boekhandels en vroeg of er nu meer mensen een Bijbel kochten in deze crisistijd. Van onze dochter kregen we een foto doorgestuurd van een Amerikaanse christelijke boekhandel die bijna helemaal leeggekocht was. Voor ons reden om te kijken of er daadwerkelijk meer gezocht wordt naar Bijbels en christelijke boeken. We hebben daar veel informatie over o.a. door middel van onze website. Informatie die anoniem is en niet herleidbaar is tot mensen zelf.

Het eerste wat opvalt is dat dit jaar er aanzienlijk minder aandacht is voor de 40-dagen-tijd. Er wordt maar liefst 59% minder op gezocht en alle aandacht die we daar normaal voor zien, lijkt een stuk minder dit jaar. In plaats van soberheid en matiging passend bij de 40-dagen-tijd koos Nederland voor hamsteren in een situatie waar dat volstrekt overbodig en onnodig is gezien onze voedseloverschotten.

Overigens, de eerste week dat er echt sprake van landelijke maatregelen, bleek dat het bezoek aan onze website halveerde. Daar zijn allerlei verklaringen voor te bedenken, maar als kerken stoppen met hun wekelijkse diensten en men die thuis volgt via internet, zou dit toch iets moeten betekenen. We zagen wel dat er meer vraag is naar het Liedboek en muziekboeken zoals Opwekking en op Toonhoogte. Samen thuis zingen is natuurlijk een hele mooie gewoonte.

Omdat veel kinderen thuis zijn, zou je verwachten dat er meer belangstelling zou zijn voor kinderbijbels. Immers, er is alle tijd om ze heerlijk voor te lezen en de verhalen te vertellen uit de

Bijbel. Toch blijkt ook die vraag met ongeveer 30% afgenomen. Wat wel toeneemt is de vraag naar een kinderbijbel online. Blijkbaar zoeken men dan iets wat de kinderen via een tablet of computer kunnen zien en beluisteren. Toch is dit geen goede vervanging van zelf voorlezen. We moeten de geestelijke vorming van onze kinderen liever niet automatiseren.

In tijden van crisis blijkt er heel veel aandacht te zijn voor het boek Openbaringen.

Grappig is dat, nu mensen heel veel thuis zijn, er blijkbaar meer behoefte is aan structuur. We zien tijdens etenstijd het aantal bezoekers dalen. Dat is niet verkeerd! Er is meer vraag naar Bijbelse dagboeken en bureaulenders... Thuiswerkers die meer aandacht besteden aan hun geestelijk leven, omdat er meer tijd is blijkbaar?

We zagen in maart ook een explosieve aandacht voor persoonlijke avondmaalcupps. Hoewel in veel evangelische gemeenten dit al lang gemeengoed is, is het voor veel kerken nog een grote stap. Men hecht toch wel aan de "ene beker". Tegelijkertijd ontdekt men ook dat het niet zonder betekenis is om met elkaar op hetzelfde moment de beker te drinken. Veel kerken vragen naar avondmaalbekertjes die kant en klaar zijn. Dat wil zeggen ze zijn gevuld met wijn en een stukje brood. Men heeft dat dan gezien in Amerika of Afrika, waar men in grote bijeen-

komsten daarvoor kiest. Toch voelt het nog niet goed als je folie van een avondmaalcupje moet afhalen tijdens een dienst. We zien dan ook dat, waar men in Nederland die overstap maakt, gekozen wordt voor gewone kleine plastic avondmaalbekertjes. Binnenkort komen verschillende pallets uit Amerika binnen waardoor veel christelijke boekhandels ze weer kunnen leveren.

In tijden van crisis, zeker wanneer die apocalyptische vormen aanneemt, blijkt er heel veel aandacht voor het Bijbelboek Openbaringen. Die belangstelling is zelfs 4x zo groot als vorig jaar in dezelfde tijd. Trouwens ook op het onderwerp eindtijd wordt veel meer gezocht dan gebruikelijk.

Ook is opvallend dat nu veel christelijke boekhandels gewoon geopend zijn. Het zijn plekken waar mensen even terecht kunnen voor een gesprek, goede kaarten om anderen te bemoedigen of een goed boek om eindelijk weer eens goed te studeren op een onderwerp.

Even terug naar het begin: Tot nu toe moet ik mijn buurman-winkelier vertellen dat de nood (nog) niet zo hoog is dat mensen meer naar Bijbels vragen. Een positieve uitleg zou kunnen zijn dat iedereen in Nederland al een Bijbel heeft. Maar we weten dat dit niet waar is. Toch spreken we gelukkig heel vaak mensen in de winkel die voor de eerste keer een Bijbel willen kopen en gaan lezen. Dat motiveert ons om elke dag weer met veel plezier ons werk te doen.

TEKST: JO VAN DORP (BOEKVERKOPER BIJ ICHTHUSBOEKHANDEL EN ACTIEF IN ONDERZOEK NAAR ZOEKGEDRAG OP INTERNET ROND CHRISTELIJKE THEMAS.)
FOTO'S: PIXABAY.COM

Het Kruis in de Asfaltjungle van David Wilkerson



Wereldwijd miljoenen verkocht!

Het tijdloze verhaal en New York Times bestseller nu in pocketformaat! Ideaal voor evangelisatie of als cadeau!

Voor bestellingen en staffelkorting kijk snel op teenchallenge.nl of mail ons op info@teenchallenge.nl

Alle opbrengsten gaat ten goede van het werk van Teen Challenge

€ 3,95

Nieuw boek van Arie-Jan Mulder

Onze medewerker Arie-Jan Mulder schrijft niet alleen artikelen voor Uitdaging maar heeft ook een aantal boeken geschreven. De bekendste daarvan zijn 'De ontdekking van het avondmaal' en 'De Jezus manier; niet wijzen maar wenken'.

Onlangs is er een nieuw boek van hem uitgekomen. De titel is 'Liefde & Angst; een christelijke kijk op God en ons ego'. We hopen er in een volgend artikel dieper op in te gaan, maar we laten nu alvast twee mensen aan het woord die het al gelezen hebben.

Rikkert Zuiderveld zegt er over: 'Zelden las ik een boek dat zo helder geschreven is als dit werk: geen dogma's of hoogdravende woorden, maar een bijzonder begrijpelijk verhaal met veel inhoud. Arie-Jan Mulder geeft blij van een diep inzicht in de menselijke psyche: hoe wij, kwetsbaren, trachten te overleven in een breekbare wereld. Waarom we gevangen zijn in zelfbescherming en waardoor we vrij kunnen zijn om lief te hebben. Bij het lezen werd ik telkens weer getroffen door de gedachte: maar natuurlijk, zo zit het in elkaar, hierin herken ik mijzelf.'

Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland zegt er over: 'In Liefde & Angst' beschrijft Arie-Jan Mulder in heldere taal hoe de God van liefde zorgvuldig en voorzichtig omgaat met mensen die als gevolg van de



komst van het kwaad in de wereld verworpen zijn tot angstige, egocentrische wezens die hard werken aan zelfbehoud en daardoor zichzelf en anderen beschadigen. Altijd heeft de mens de keuze om het goede te laten prevaleren boven het kwade. Dat vergt veel reflectie en zelfinzicht maar bovenal een goed zicht op de liefde van God die ons mensen wil bevrijden van onze angst. Een heerlijk boek om te lezen!

'Liefde & Angst' is voor € 14,95 te koop in iedere boekhandel en op www.delepelaar.org.

We hebben vaak een te hemelse toekomstvisie

Oscar Lohuis is in zijn eentje naar Israël gegaan om zijn nieuwe boek te schrijven: **Zegen door Israël. Met dit boek wil hij christenen bewust maken van Israëls rol in Gods plan voor deze wereld.**



Na enkele jaren predikant te zijn geweest, is Lohuis nu 13 jaar rondreizend prediker en schrijver. Omdat het takenpakket van een predikant vaak erg breed is en hij zijn talenten goed wil inzetten heeft hij de keuze gemaakt om zich als rondreizend prediker te focussen op onderwijs en op de verkondiging van het evangelie. In zijn onderwijs wil hij weer terug naar de basis van het evangelie. Hij constateert namelijk dat de prediking erg mensgericht is geworden en maar weinig over God gaat. "Vaak gaat het in de prediking over hoe mijn relatie met God is, dat ik verlost ben, dat ik straks naar de hemel ga. Onze toekomstverwachting is ook vaak te hemels".

Een aards koninkrijk

"We vergeten wel eens dat het draait om het koninkrijk van God en dat Gods koninkrijk hier op aarde gerealiseerd wordt en gaat worden. Hierin zal Israël een belangrijke rol spelen en daarom is Israël een wezenlijk onderdeel van het evangelie. Helaas krijgt Israël in veel kerken te weinig aandacht, het lijkt iets naast het evangelie te zijn. Velen denken: het is een interessant onderwerp voor een groepje enthousiastelingen. Ik constateer dat we een gat in het evangelie hebben, want Jezus is niet los verkrijgbaar. Jezus was een Jood Die is gekomen naar het Joodse volk. Hij is de vervulling van de Joodse profetieën. De Bijbel gaat bijna helemaal over de geschiedenis van Israël en het christendom is geworteld in het Jodendom. Jezus zal ook weer terugkomen in Jeruzalem om van daaruit Gods koninkrijk te regeren. Kortom, wij mogen delen in

de zegen die door Israël in deze wereld is gekomen en zal gaan komen.

Nederige houding

Hoe ben jij je bewust geworden van het belang van Israël? "Het begon bij het lezen van het boek 'Bloed aan onze handen' van Michael Brown. In dit boek benadrukt hij dat de wortels van het antisemitisme in de christelijke theologie liggen. Eeuwenlang heeft de kerk zichzelf als het nieuwe, geestelijke Israël gezien. Als een Jood in Jezus ging geloven mocht hij volgens de kerk geen Jood meer zijn. Ik voelde me verdrietig over wat we als kerk de Joden hebben aangedaan. Daar is verootmoediging voor nodig. Wilen we ooit een geestelijke opwekking in Nederland, dan moeten we in de eerste plaats meer oog krijgen voor Israël en ons afkeren van de vervangingsleer en het christelijke antisemitisme. Als we een nederige houding leren aannemen, dan kunnen er mooie ontmoetingen ontstaan. Vaak merk ik dat de enige visie die christenen hebben voor Israël is, dat wij hun het evangelie moeten brengen. Maar we moeten niet naar Joden toestappen om hen te willen bekeren tot het christendom. Dat geldt ook voor andere mensen om ons heen: als we elke keer alleen maar mensen willen bekeren, roept dat op een gegeven

moment alleen maar aversie op. Dat geldt zeker richting de Joden gezien de geschiedenis van hun relatie met de kerk. Vaak zijn Joden gedwongen zich te bekeren op straffe van de dood. Natuurlijk hebben ook zij Jezus nodig, het is zelfs hún Messias. Maar we zijn geroepen om getuigen te zijn en lief te hebben.

Hoop voor de toekomst

Wat is de rol die Israël in de toekomst zal hebben? "Israël heeft de hele geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. God had en heeft met dit volk Zijn verbonden gesloten, zij hebben Gods woord ontvangen en uit dit volk is de Redder voortgekomen. Ook nu speelt Israël een belangrijke rol, kijk maar naar het nieuws. Die rol zal alleen maar groter worden: In Jeruzalem zal Jezus terugkomen, van daaruit zal Hij over de wereld regeren. Israël zal Jezus gaan aanvaarden als Messias, zoals Paulus voorzegt heeft in Romeinen 11. En dan zullen zij een voorbeeld zijn voor de andere volken en hen tot zegen zijn. Daarvoor moet er nog een hoop gebeuren, maar we zien God ook nu aan het werk. Het is een wonder dat Joden al vanaf 1850 weer terugkeren naar het aan hen beloofde land en dat het Joodse volk sinds 1948 weer een eigen staat heeft. Dit alles is een geweldig teken van hoop voor

de toekomst: God houdt Zich aan Zijn woord, dat zien we ook nu gebeuren. We mogen uitzien naar de komst van het koninkrijk van God.

Het evangelie beter begrijpen

Wat hoop je met je boek te bereiken? "Ik hoop dat het christenen bewust maakt dat Israël niet een thema is voor een enkele enthousiasteling. Dat de lezers zich bewust worden en het belang van Israël gaan zien, dat het echt bij het evangelie hoort. Verder hoop ik dat mensen het gaan lezen die nu nog niets met Israël hebben. De ondertitel is daarom 'Wat christenen zouden moeten weten over Israël'. Met een beter verstaan van het belang van Israël leren we het evangelie beter begrijpen. Dan snappen we beter dat het koninkrijk van God gevestigd zal worden op aarde en dat Israël hier een belangrijke rol in zal spelen. Het maakt ons ook nederiger: wij als christenen hebben zowel Gods woord als onze Verlosser door Israël ontvangen".

TEKST: KLAAS KUIJPER



Zegen door Israël
Wat christenen zouden moeten weten over Israël
Oscar Lohuis
Omvang: 176 pagina's
ISBN: 9789082000320
Prijs: € 12,95

Zie voor meer informatie:
goednieuwsbediening.nl

Voor wat hoort wat!

Voor giften boven de 15 euro heeft Uitdaging de CD „Hymns“ van Eric & Tanja Lagerström en vrienden beschikbaar gekregen om als bedankje naar u toe te zenden.



De CD bevat liederen uit o.a. Glorieklokken en Johannes de Heer. „Hymns“ laat deze oude liederen op een bijzonder warme, liefdevolle en frisse manier horen. Van een adembenemende sfeer van verwondering tot uitbundige dankbaarheid. Het brengt goede oude herinneringen tot leven, en geeft ons ook weer een nieuwe liefde voor onze geweldige God.

Met liederen als: 'Daar ruist langs de wolken', 'Lof zij de Heer de Almachtige Koning der ere', 'Ere zij het Lam', 'O zoete naam', 'Ik ben een kind van God', en andere. Geniet straks ook van deze CD met Eric & Tanja Lagerström en hun vrienden Bertina Grijpstra, Iwan Sahertian, Luca Genta, Joel Slagtand, J.W. Buitenhuis en Tomas Sagström.

STEUN UITDAGING

Maak uw gift van minimaal 15 euro
over op bankrekening:

NL47INGB0009069644

ten name van Stichting Uitdaging, Aalsmeer.

Geeft u s.v.p. in de omschrijving 'GIFT HYMNS' aan en stuur een mailtje (info@uitdaging.nl) met vermelding dat u een gift heeft overgemaakt en graag de CD 'Hymns' wilt ontvangen. Vergeet niet gelijk uw adresgegevens in dat mailtje te vermelden.



Kerkdiensten Bij jou thuis.



Zondag 10:30 | Livestream met David Maasbach

PAAS WONDER WEEKEND

Vrijdag 10 april | Goede Vrijdag
20:00 | Vier Heilig Avondmaal met ons samen
Bereid je thuis voor met druivensap en matzes



Zondag 12 april | 1e Paasdag
10:30 | met John T.L. Maasbach
'Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker.'

Maandag 13 april | 2e Paasdag
10:30 | met David Maasbach
'Ik ben overwinnaar!'

12 PINKSTERVUURDAGEN

Donderdag 21 mei t/m maandag 1 juni
Elke dag een getuigenis van wonderen die God heeft gedaan met impact voor jouw leven vandaag

maasbach.nl/livestream

DWARS DOOR ALLES HEEN ZAL DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS TRIOMFANTELIJK UIT DEZE CRISIS KOMEN



Wat een toestand in de wereld met het hele gebeuren rondom het coronavirus. Wie had kunnen bedenken dat dit kleine diertje de hele wereld zou platleggen en in een financiële chaos zou storten? En dat allemaal in zo'n korte tijd! Gelukkig zal het virus voorbijgaan. Maar welke indruk laat de Kerk van Jezus Christus in dit alles achter in deze wereld? En wat moeten wij doen om onszelf te beschermen?

Natuurlijk moeten we ons houden aan de maatregelen die de overheid ons heeft opgelegd. Maar er is ook een geestelijke strijd gaande. Het angstvirus is vandaag groter dan het coronavirus. De profeet Jesaja vertelt ons wat wij moeten doen:

'Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Vertrouw altijd op de Here God, want de Oppermachtige Here is uw eeuwige toevlucht.' – Jesaja 26:3-4

Dat wil zeggen: gelovigen in Christus houden altijd hun vertrouwen op God! Jezus heeft gezegd: 'Vrees niet; Ik ben met je al de dagen van je leven, tot aan de voleinding van deze wereld.'

Laten we door alles heen vasthouden aan AL Gods geweldige beloften!

Jaren geleden heeft de Here ons laten zien dat wij de moderne communicatiemiddelen moeten gebruiken en inzetten om de wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Het geeft ook een geweldige open deur om de Gemeente van Jezus Christus te zegenen met het Woord van God.

Juist in deze tijd is het belangrijk om gevoed te worden met geestelijk voedsel. Op het Music Station van MRadio kun je non-stop luisteren naar opbouwende muziek en quotes via maasbachradio.com of via de gratis app te downloaden in de App Store & Google Play. Op het Message Station (maasbachmessage.nl) kun je 24/7 gratis luisteren naar meer dan 1.000 preken van bekende sprekers van over de hele wereld, zoals LaDonna Osborn, Donnie Swaggart en Betty Baxter.

In de gratis app 'Iedere dag met God' lees je elke dag een bemoediging uit Gods Woord en een kort gebed. Voor € 10,- per jaar word je lid van het geloofsopbouwende maandblad Nieuw Leven. 12 keer per jaar ontvang je per post een

prachtig magazine vol inspirerende verhalen, artikelen, interviews, studies en praktische tips. En via nieuwlevenonline.nl kan je veel extra artikelen lezen.

Op ons YouTube-kanaal, Maasbach TV, kun je kijken naar verschillende preken en getuigenissen. Op het Youtube-kanaal van Micha Maasbach kun je luisteren naar hymns en andere Nederlandse liederen. Daarnaast kun je via Spotify luisteren naar alle nummers van Maasbach Worship.

Gelukkig hoeft je geen enkele kerkdienst te missen. Op maasbach.nl kun je de diensten via livestream volgen. Elke zondagmorgen om 10.30 uur. En elke woensdagavond om 20.00 uur, waar we samen bidden voor ons land, voor de wereld en voor de persoonlijke gebedsverzoeken. Ook tijdens de christelijke hoogtijfeesten is er een livestream. Op Goede Vrijdag om 20.00 uur en op Eerste en Tweede Paasdag om 10.30 uur. Van Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag hebben we elke dag een dienst, waarbij gasten vanuit de hele wereld hun eigen en persoonlijk getuigenis geven van de grote wonderen van God.

Vergeet het niet: dwars door alles heen zal de Kerk van Jezus Christus triomfantelijk uit deze crisis komen. Dit heeft God Zelf beloofd. Wij wensen je ondanks alles hele fijne paasdagen toe en hopen je te ontmoeten op onze livestream en andere mediakanalen.

'Ons doel is om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.'



‘Geen paniek in de hemel door coronacrisis’



Open Doors neemt maatregelen om de hulp aan de vervolgte kerk niet in gevaar te laten komen door de opmars van het coronavirus. Op de Europese kantoren zijn reizen en bijeenkomsten zijn geannuleerd. Veel medewerkers zetten vanuit huis het werk voort.

Het kantoor van Open Doors in Italië, dat in Europa het zwaarst getroffen is door de coronacrisis, reageert online met de oproep ‘er is geen paniek in de hemel’. ‘Wij leren van de vervolgte kerk hoe we ons onder beperkingen moeten gedragen’, aldus een woordvoerder. ‘We vormen één familie. Zij inspireren ons door hun gebed, getuigenissen en moed om risico’s te nemen.’

Het Franse kantoor van Open Doors valt die boodschap van hoop bij: ‘Dit is precies wat de kerk in het Westen nodig heeft.’ Het kantoor is tijdelijk gesloten wegens ziekte. ‘We weten niet of die te maken

heeft met het coronavirus, omdat Frankrijk onvoldoende testmateriaal heeft. Maar er is geen reden voor ongerustheid, we werken thuis verder’, laat een woordvoerder weten.

Het Nederlandse kantoor blijft open, al werkt vrijwel al het personeel vanuit huis. Er werken enkele mensen op kantoor, meldt directeur Maarten Dees, ‘omdat cruciale systemen voor onze bedrijfsvoering niet online toegankelijk zijn. Maandag hebben we een uitstekende online vergadering gehouden met 42 werknemers. In deze omstandigheden ontstaat een nieuwe verbondenheid in ons team. Tot hiertoe is de Here ons zeer nabij; we vertrouwen ons in ons werk, zeker ook op dit moment, aan Hem toe.’

In Spanje zijn alle kantoormedewerkers naar huis gestuurd, andere activiteiten als reizen en presentaties opgeschort of geannuleerd. ‘Om-

dat het land op slot zit, werken we de komende weken thuis’, laat een woordvoerder weten. Het Amerikaanse kantoor van Open Doors verstuurt deze week vooral berichten

over hoe om te gaan met bezorgdheid en lessen uit de vervolgte kerk.

TEKST EN FOTO: OPEN DOORS
WEBSITE: WWW.OPENDOORS.NL

Advies uit kerk Wuhan

De Chinese voorganger Huang Lei raadt westerse kerken aan te leren van zijn gemeente in Wuhan, de brandhaard van de coronacrisis. De kerkleden kunnen elkaar alleen online ontmoeten, zegt hij. ‘We hebben zo’n vijftig groepjes die via internet met elkaar contact houden. We bidden, doen aan Bijbelstudie, leven met elkaar mee, delen getuigenissen en zingen liederen. Normaal deden we dat eens per week, maar nu doen we het dagelijks.’

Voor al ouderen en mensen met een beperking zijn dankbaar voor deze online bijeenkomsten, voegt hij eraan toe. ‘Voorheen voelden ze zich aan hun lot overgelaten, zaten eenzaam thuis. Nu genieten ze van het contact met hun broeders en zusters, en doen actief mee aan gebedsbijeenkomsten.’

Huang’s kerkenraad vergadert twee keer per week online. Bovendien groeit er nu intensiever contact met de overige gemeenteleden. Ook is er vaker overleg met kerken elders in China. De coronacrisis dwingt de kerk in China tot verandering. ‘Laten we deze viruscrisis gebruiken om nog meer Jezus na te volgen. In plaats van kerk-doen meer kerk-zijn’, aldus Huang Lei.

Kerk niet dicht, alleen het gebouw is gesloten



Het coronavirus raakt ons allemaal in Nederland, ook de kerken. Op donderdag 12 maart stelde de overheid de maatregel in dat er niet meer met groepen van meer dan 100 mensen (later nog maar 30 mensen – red.) bij elkaar gekomen mocht worden. Veel kerken moesten op dat moment aan de slag om toch alternatieven te ontwikkelen om hun gemeenteleden te bereiken met onderwijs, bemoediging en onderlinge verbondenheid.

Voor veel kerken lag de eerste focus op de zondagsdienst en daarom werden teams gevormd rondom de vraag: ‘Hoe kunnen we op een alternatieve manier wekelijkse samenkomst vormgeven?’. Het is bijzonder om te zien hoeveel kerken toch een oplossing hebben gevonden. Zo is het kerkgebouw gesloten, maar gaat de kerk door. Hoewel bij elkaar komen en elkaar ontmoeten het mooiste is, zijn er alternatieven gevonden die in een tijd als deze goed werken.

Zo zijn er heel wat ideeën ontstaan:

- Een livestream van de samenkomst op de eigen ‘YouTube’ kanaal van de kerk of op hun website. Soms gewoon een hele dienst zoals die er normaal op zondag uitziet, alleen dan zonder gemeenteleden in de zaal. Andere kerken zenden een preek uit met gebed om de gemeenteleden te bemoedigen.
- Er zijn ook kerken waar zo’n livestream (nog) niet mogelijk voor is. Zij lossen dit weer op een andere manier op. Zo zijn er kerken die in kleine groepjes op zondag bij elkaar komen. Deze groepjes zijn spontaan gevormd of waren

Voor veel kerken is het wat moeilijker om voor jongeren een alternatief te zoeken

al bestaande kringen. Zo zijn ze een alternatief voor de zondagochtenddienst waardoor mensen elkaar toch nog kunnen ontmoeten en persoonlijk contact mogelijk is.

• Ook zijn er kerken die via brief of mail hun gemeenteleden op alternatieven wijzen. De uitzendingen van ‘Hour of power’ (houropower.nl/uitzendingen) worden bijvoorbeeld aangeraden of preken van ‘Frontrunners’ (frontrunnersministries.nl).

Naast dat er andere vormen ontstaan voor de zondagsdienst, worden er ook alternatieven gezocht voor de andere activiteiten binnen de gemeente. Zo wordt er al Bijbelstudie gegeven via WhatsApp-groepen en komen mensen bij elkaar via ‘Skype’.

Voor veel kerken is het wat moeilijker om voor jongeren een alternatief te zoeken. Volgens een jeugdwerker die wij spraken, is het belangrijk

om de verbinding te blijven houden. Tieners willen het gevoel hebben dat ze geliefd en gezien worden, maar dat is wel een uitdaging vooral als we elkaar niet kunnen ontmoeten door de maatregelen van de regering. Een andere jeugdwerker gaf aan dat hij vlogs gaat opnemen, niet noodzakelijkerwijs met allerlei Bijbelstudies, maar gewoon met dagelijkse dingen en bemoedigingen. Dit om de betrokkenheid levendig te houden.

Ook voor kinderen wordt er in sommige gemeentes al iets georganiseerd. Zo zet de ene gemeente filmpjes met Bijbelverhalen online, de ander toont een filmpje van het maken van een knutselwerkje, zodat de kinderen thuis tegelijkertijd mee kunnen doen.

Ook sporen veel gemeentes hun leden aan om de ouderen niet te vergeten. Veel van deze senioren weten de weg niet te vinden naar de livestream of de filmpjes op YouTube. Omdat zij niet meer bezocht mogen worden, is het belang van een telefoontje alleen maar groter geworden. Onderling worden er afspraken gemaakt wie voor welke oudere ‘zorgt’ vanuit de gemeente, zodat er nog steeds contact met hen is.

Veel mensen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om alternatieven uit te werken om zo hun gemeente te blijven bemoedigen, onderwijzen en opbouwen. Erg mooi dat er in een tijd als deze toch verbondenheid mogelijk blijft en de kerk open blijft. Alleen even anders.

TEKST: CORALIE VINK
FOTO: PIXABAY.COM

WORSHIP CONCERT MET

MICHAEL
W. SMITHHEAR THE **HITS**. EXPERIENCE **WORSHIP**

ONDERSTEUND

DOOR

THE CHOIR COMPANY

GROOT

PROJECTOR

19 JULI 2020

AHOY

ROTTERDAM

TICKETS EN MEER INFO: WWW.EVENTSFORCHRIST.NL

Coronavirus schudt ook concertkalender op



De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgden elkaar op eens snel op in maart. De overheid maakte bekend dat grotere evenementen tot 1 juni 2020 niet langer plaats mochten vinden. Het schudde de concertkalender op als nooit te voren. Waar diverse tours en concerten vooralsnog afgezegd moesten worden, zijn andere zo snel mogelijk verzet naar andere data. Een select overzicht.

Pinksterconferentie Opwekking

Het grootste evenement wat niet door kon gaan? De Pinksterconferentie van stichting Opwekking. Er werden meer dan 65.000 bezoekers verwacht op het terrein bij Walibi. Bij het ter perse gaan van deze editie van Uitdaging werkte de stichting plannen uit om de conferentie digitaal door te laten gaan. Concerten met de Opwekking Band in het najaar (in het kader van het 60-jarige jubileum) gaan vooralsnog zoals gepland door.

Casting Crowns

De Europese tour van Casting Crowns werd afgezegd. Maar er is ook goed nieuws. In overleg met de band is besloten om het oorspronkelijke concert in Utrecht (21 mei 2020) te verplaatsen naar 27 mei 2021. Iedereen die al een ticket had geboekt voor het concert in Utrecht krijgt automatisch toegang tot het concert in 2021.

Paul Wilbur

Aanbidder Paul Wilbur, die liederen als 'Adonai', 'Days of Elijah' en 'Praise Adonai' bekend maakte bij het Nederlandse publiek, moest

aanvankelijk zijn 'Roar From Zion' tourdata in ons land afzeggen. Maar zijn verbondenheid met het Hollandse publiek is groot. De concerten zijn alsnog verplaatst en vinden nu van 18 tm 21 juni plaats in Nederland. Er is een extra concert toegevoegd. Messianic praise is als genre nauw verbonden met de joodse geschiedenis. 'Roar From Zion' is wat dat betreft een bijzonder nieuw album voor Paul Wilbur. Het werd live opgenomen in Jeruzalem tijdens het Loofhutenfeest en tijdens een jubileumjaar: het 70-jarig bestaan van de herboren staat Israël. De concerten deze zomer worden ondersteund door een projectkoor van The Choir Company, onder leiding van Maarten Wassink.

Matt Redman

Op 4 juni 2020 stond de terugkeer van Matt Redman naar Nederland gepland. Groot Nieuws Radio en EvensForChrist werken momenteel aan een alternatieve datum voor het concert in het najaar. Het voorprogramma zou worden verzorgd door George Mhondera, bekend van M.I.C., LZ7 en de band van Redman.

InSalvation en Worship Central

De Nederlandse band InSalvation trok al door het land met de 'EXODUS' tour toen er een streep door



de concerten ging. Op 1 mei zou het Britse aanbiddingsteam van Worship Central naar Nederland komen voor een avondvullend concert in Zwolle en de dag ervoor, op 30 april, zou het onderdeel zijn van het Crown Festival in Hardinxveld-Giessendam. Op dit moment wordt gekeken naar alternatieve data voor beide tours.

Aanbod Events For Christ

De situatie heeft grote impact op de organisatoren van de evenementen. Onder andere Events For Christ is bovengemiddeld geraakt door de acute crisis. Direct na het bekendmaken van de richtlijnen van het kabinet, stuurde Events For Christ een brief naar bezoekers van onder andere het Casting Crowns concert. Hierin meldde zij: "Wij betreuren het zeer, maar hebben ons in deze aan de landelijke verordening te houden. Op dit moment werken we als Events For Christ met man en macht om de gevolgen in goede banen te leiden. Sommige gevolgen zijn te overzien. Andere nog niet. Zo kunnen we nu nog niet inschatten wat het schrappen van drie maanden aan evenementen financieel betekent voor onze toekomst als organisatie. Veel kosten bij evenementen worden vooraf gemaakt en pas achteraf gedekt met de uiteindelijke inkomsten van ticketverkoop. We

gaan graag de komende jaren door om evenementen te organiseren en ondersteunen die mensen inspireren en hun leven zelfs kunnen veranderen. Ook in tijden van crisis." Events For Christ geeft bezoekers van de oorspronkelijke avond met Casting Crowns een aantal opties wat te doen met hun reservering, mochten ze deze niet gebruiken voor de alternatieve datum volgend jaar. Eén van de geboden opties is, het gereserveerde bedrag als gift te geven.

Meerdere concerten gaan wel door

Naast alle afzeggingen en verplaatsingen is er ook nog het goede nieuws van concerten die deze zomer vooralsnog doorgaan als gepland. Zoals Michael W. Smith (20 juli) in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens dit optreden viert de Amerikaanse zanger diverse jubilea. Het begon met een speciale viering en tour rond het 35-jarig bestaan van zijn lied 'Friends'. Het gaat verder met de markering van 40 jaar waarin hij tot de top van christelijke muziek gerekend wordt. Een avondvullend concert dat voor een groot deel in het teken staat van zijn aanbiddingsalbums. Speciaal voor dit concert zal Michael W. Smith tijdens een deel van het programma ondersteund worden door een groot Hollands projectkoor onder leiding van Maarten Wassink.

TEKST: LEON VAN STEENSEL
FOTO'S: EVENTS FOR CHRIST

Kijk voor een overzicht van de diverse concerten op www.eventsforchrist.nl.

ONBEDOELD ZWANGER WAT NU?



HELP ONS HELPEN!
OOK IN DEZE TIJD

VOOR HULP AAN JOU ÉN JE KINDJE

WWW.ERISHULP.NL

BIJ ONBEDOELDE ZWANGERSCHAP EN NA ABORTUS



Een engel op De Wallen

Voorzichtig legt het meisje het doosje aardbeien in haar kleine boodschappenwagen, terwijl haar moeder de zware zak aardappelen voor haar rekening neemt. Bijna elke dag doen ze samen boodschappen, moeder en dochter. Het meisje, Krista, weet precies waar ze haar lievelingsproducten kan vinden. 'Soms wil ze ook meehelpen met koken', zegt Maria, de moeder, trots. 'Het is zo gezellig met haar, het zal echt stil worden als ze straks hele dagen naar school gaat.'

Wie dit alledaagse tafereel ziet, kan zich niet voorstellen dat het leven van dit kleine meisje ernstig in gevaar is geweest. Het leven van Maria werd gekenmerkt door geweld en uitbuiting en de start van de kleine Krista is allesbehalve veilig geweest. Het is een wonder dat deze twee nu een rustig en stabiel leven leiden! Maria is geboren en opgegroeid in Moldavië. Ze is de tweede dochter van een gezin met vijf kinderen. Het gezin leefde in armoede en dat deed Maria besluiten naar Nederland te gaan om hier een toekomst op te bouwen zodat ze iedere maand geld naar haar familie zou kunnen sturen. Via een dorpsgenoot, die ach-

teraf een mensenhandelaar bleek te zijn, kwam ze in Amsterdam in de prostitutie terecht. Zo'n vijf jaar geleden leerden we (team *Bright Fame*, Amsterdam) Maria kennen, terwijl zij werkte in één van de vele raambordelen op De Wallen. Aanvankelijk verliep het contact vrij moeizaam vanwege de taalbarrière, omdat Maria geen Nederlands en weinig Engels sprak. Toch verscheen er altijd een lach op haar gezicht als we langsliepen en soms nodigde zij ons uit even binnen te komen. Dat deed ze alleen als ze er zeker van was dat er die dag niemand was om haar in de gaten te houden. Ze ontspande dan een beetje en het deed haar goed met mensen te zijn die geen seksuele diensten van haar verlangden. Op een dag was er een Moldavische dame, Oxana, er bezocht bij *Bright Fame* en zij wilde graag eens met straatwerkers langs vrouwen uit haar land gaan om hen in hun eigen taal te spreken en te bemoedigen. Die dag stond Maria lusteloos en met een verdrietige blik op haar werkplek. Op het moment dat ze ons zag, wenkte ze ons naar binnen en sloot ze het gordijn. Het was

ontroerend hoe blij ze was toen ze ontdekte dat Oxana haar taal sprak. Toen kwam het hele verhaal... Ik ben zwanger, ongeveer 13 weken nu. Gisteren heb ik het verteld aan Bort, degene bij wie Maria in huis woont, die haar in de gaten houdt en ervoor zorgt dat haar verdiende geld bij de pooier terecht komt. 'Alweer?', was de reactie van Bort. 'Nou, dan gaan we maar weer een afspraak maken met de kliniek. Joni (zijn vriendin) zal met je meegaan.' Maria is ten einde raad. Twee keer eerder heeft ze een abortus laten doen, tegen haar wil in. Ze wil dit niet nog een keer doen. Ze voelt zich nu weer net zo machteloos als die vorige keren. Ze kon toen niet uitleggen dat ze de abortus niet wilde en dat de vrouw die bij haar was niet een vriendin is maar de vrouw van haar pooier, omdat ze geen Nederlands sprak en de huisarts en de mensen in de abortuskliniek geen Roemeens of Moldavisch. Maar nu kon ze, in haar eigen taal, het hele verhaal doen. Naarmate het gesprek vorderde, kwam er hoop bij Maria. 'Jij bent een engel, God heeft jou gezonden', zegt ze steeds tegen Oxana. Bij doorvraag

bleek dat zij gedwongen in het vak zat en slachtoffer is van mensenhandel. Beseffend dat het recht aan haar kant was, is er direct gehandeld. Nog diezelfde dag is Maria opgehaald en na een gesprek met het team mensenhandel van de politie werd ze naar een veilige locatie gebracht. Daar begon een proces van herstel en daar is ook haar Krista geboren. Nog steeds draagt Maria de littekens van deze donkere periode uit haar leven, maar meer en meer mag ze tot bloei komen. Samen met haar dochtertje. In dit verhaal van Maria zien we dat zij op twee fronten niet is beschermd door de Nederlandse wetgever. Ten eerste was het 'dankzij' de prostitutiewetgeving, die zo gemakkelijk te omzeilen is, mogelijk dat ze onder dwang achter het raam terecht kwam. Ten tweede is haar twee keer een kind afgenomen omdat er in het abortuscentrum niet zorgvuldig is gecheckt of zij wel echt een abortus wilde. Dit zijn duidelijke signalen dat het beleid rammelt, ten koste van mensen die een zwakke positie hebben. Verdienen zij niet juist extra bescherming?

Anorexia, zwanger en abortus?

Als ik zwanger blijf te zijn ken ik mijn 'vriend' een paar maanden. Vanwege mijn eetstoornis ga ik vier dagen per week naar therapie. Menstrueren doe ik niet meer vanwege anorexia. Mijn behandeling verloopt stroef en ze willen die gaan beëindigen. Einde behandeling betekent echter ook einde hoop. Al jaren ben ik aan het vluchten, in anorexia maar ook afwisselend in drugs, alcohol, werk en studie. Als ik maar niet hoeft te leven.

Na een tweede zwangerschapstest vertel ik het mijn vriend. Hij zwijgt. Zijn ouders willen me niet meer in huis hebben, want de zwangerschap zou de studie van hun zoon in de weg staan. Mijn studentenkamer moet ik uit, want daar mag ik niet zwanger wonen. Op therapie adviseren ze abortus, want ik kan een kind niet gelukkig maken. Mijn behandelend arts maakt een afspraak in de kliniek. De druk is groot. Ik wil het kindje graag houden, maar ik sta alleen. Diezelfde week zet ik een knop om. Ik stop

met drugs, alcohol, medicijnen en roken en start met mijn eetlijst. Ik krijg kracht en hoop ondanks dat de vader en ik definitief een punt achter onze relatie hebben gezet. Ik laat me opnemen in een eetstoorniskliniek en met 30 weken zwangerschap word ik ontslagen. Wonderlijk komt er een woning op mijn pad waar ik kan wonen, maar waar ook een oogje in het zeil wordt gehouden. Met bijna 40 weken wordt mijn prachtige zoon geboren. Kerngezond en bijna 9 pond. Wat zijn we gelukkig met z'n tweeën. Ik sms de vader met het nieuws en een paar dagen later komt hij langs. Ik zie hem zitten met mijn kind op zijn schoot, maar ik zie ook een vader en een zoon. Alle boosheid en haat verdwijnt bij het zien van hen zo samen. Op dat moment besluit ik hem te vergeven. In de weken daarna komt hij vaker langs, eerst voor zijn zoon, later ook voor mij. Als onze zoon negen maanden is besluiten we er samen voor te gaan. Niet veel later wordt onze keuze bekroond met nog een kindje. We

kregen van God de kans om het opnieuw te beleven, maar nu samen. In de periode daartussen zijn we allebei tot levend geloof gekomen en als onze tweede een paar maanden oud is laten we ons dopen. Tijdens deze dienst vraagt hij mij ten huwelijk waarop ik alleen maar "Ja" kan zeggen. Een jaar na ons huwelijk ontdekken we dat er weer een klein mensje in mij groeit. Het kersje op onze taart! Nu vijf en een half jaar verder zijn we een "normaal" gezin, supersterk en heel erg gelukkig. Abortus was in onze situatie door de maatschappij geaccepteerd of nog sterker geadviseerd, maar God had een bedoeling met dat leventje. God greep blijvend in, want ik kijk nu niet meer naar mezelf door mijn eigen ogen, maar door die van mijn kinderen. Wat ben ik dankbaar!

Op verzoek anoniem geplaatst

TANJA BLOKLAND
www.schreeuwomleven.nl
www.erishulp.nl

JORIS & JIJ



Hoi!

En? Heb je de vorige keer de poppetjes uitgeknipt en leuke kleren aan gedaan? De kleren die jij aandoet, moeten wel een beetje leuk of hip zijn toch? En je moet er in passen... Maar kleding kan ook een functie hebben, zoals bescherming geven. Kleren beschermen je bij voorbeeld

tegen kou en regen, of tegen hitte. En wat denk je van handschoenen die een verpleegster aan heeft, om patiënten te beschermen tegen dingen die hen nog zieker kunnen maken?

Bescherm je hart

Je kunt je hart ook beschermen, wist je dat? Maar waartegen zou je je hart moeten beschermen, denk je misschien? In Spreuken 4 vers 23 staat: *Bescherm je hart boven alles wat je belangrijk vindt, want uit je hart komt alles voort wat je doet.* Maar hoe werkt dat dan?



Vroeger in het paradijs...

In het begin, toen Adam en Eva met God in het paradijs leefden, hadden ze helemaal geen kleding nodig! Ze hoefden zich nergens tegen te beschermen, omdat er helemaal geen gevaar was. Ook was het niet te koud of te warm. Ze vonden het ook niet raar om in hun blootje te lopen, want ze wisten niet eens hoe het was om je te schamen.

Adam en Eva hoefden niet bang te zijn dat ze gepest zouden worden. Ook niet dat de ander, of ze zelf iets zouden doen wat niet goed was, want met de liefde van God om hen heen, waren ze veilig. God beschermde hen voor alles!

En nu..

Ons leven nu is helaas niet zo veilig als dat het was in het paradijs. Maar vandaag wil God dezelfde liefde die Hij had voor Adam en Eva, ook aan jou geven. En als je dat wilt, dan mag je daar zelf voor kiezen.

Je mag zeggen: "Here God, ik wil graag dat Uw liefde in mijn hart komt!" Dan gaat Hij dat geven hoor, let maar op! Zijn Liefde beschermt jouw hart! Omdat we nu niet in het paradijs leven, kan er van alles in je leven gebeuren. Dingen die moeilijk zijn, of pijn doen. Maar als Gods Liefde in je hart is, kan je het samen met de Here God aan! Je bent van binnen, in je hart voor altijd veilig bij Hem. Net als in het paradijs, mag je over alles met God praten, zonder je ergens voor te schamen. Je hoeft je voor Hem niet te verstoppen, Hij houdt van jou!

What's next?

VERKLEED-PARTY TIP!



Haal alles uit de kast!

Als je je verveelt thuis, trek dan alles uit de kast voor een te gekke verkleedparty! Maak de meest bizarre combinaties, alles mag en alles kan. Wie weet kom je nog iets leuks tegen wat je helemaal vergeten was! Dat wordt natuurlijk wel een bende... Als je nou gelijk een stapel maakt van alle kleren die je niet meer past, dan heb je gelijk je kast uitgezocht. Jij blij en je moeder blij!

WOORDZOEKER

kan jij alle woorden vinden?

- beschermen
- gevaar
- God
- hart
- kleren
- leven
- liefde
- paradijs
- speciaal
- Spreuken
- veilig

U	L	V	N	R	V	W	N	R	T	N
D	E	V	G	D	S	J	E	E	P	E
E	D	H	G	O	D	J	V	V	A	M
Y	F	S	W	R	L	E	E	R	R	
T	E	P	O	K	A	A	L	I	A	E
Q	I	R	U	L	A	A	C	L	D	H
I	L	E	I	E	V	I	H	I	C	
Z	N	U	F	R	E	C	A	G	J	S
S	W	K	Q	E	G	E	R	L	S	E
J	W	E	F	N	Y	P	T	M	I	B
A	H	N	T	F	N	S	W	K	O	P

Jij bent safe! God beschermt je hart!



OP YOUTUBE

Zing en swing mee met 'Wij zijn safe' van **Make Some Noise Kids!** en weet dat je hart veilig is bij de Here God.



De volgende keer:

Wij hebben elke dag kleren nodig, maar de Here God heeft

speciale kleren voor jou, die je op verschillende manieren kunnen helpen. Niet als bescherming tegen de regen ofzo, maar voor heel andere dingen. Dingen die je niet kan zien, maar waar je in je leven wel mee te maken krijgt. Hij heeft in de Bijbel tips gegeven voor jou, over hoe jij ook zelf goed kan zorgen voor je hart en voor je leven... Over die speciale kleren en die tips zal ik de volgende keer schrijven, zodat jij het ook weet!!!



In de Bijbel wordt een dubbele houding naar de 'wereld' geleerd.

Geloofsvragen

Hoe omgaan met de aan God vijandige wereld?

Nogal wat gelovigen worstelen met de 'wereld', vaak in een haat-liefde verhouding. Er zijn er ook die het niet als een probleem zien. Wat staat erover in de Bijbel?

Dit artikel gaat niet over de 'wereld' (de Schepping) in algemene, neutrale zin, maar over dat wat zich in de Schepping tegen God keert. In specifieke, negatieve zin dus. Wat betekent dat voor gelovigen die zich immers heel hun leven in de 'wereld' bevinden? Eeraan ontsnappen of zich ervan vrijwaren lijkt moeilijk (1 Kor. 15:33) of onmogelijk zelfs. De 'wereld' wordt in die negatieve zin expliciet in het Nieuwe Testament (NT) genoemd, zoals in Johannes 17:16. Daardoor lijkt het een typisch christelijk onderwerp. Maar ook in het Oude Testament (OT) wordt het genoemd.

Gods oordeel over de wereld

In het OT staat dat God de 'wereld' zal oordelen (Ps. 9:9; 96:13; 98:9; Jes. 13:11). Israëlieten interpreteren dit op de eerste plaats in nationalistische zin: God zal de 'wereld' (buiten Israël) straffen voor al het onrecht wat het Israël aandoet. Dat is zeker waar, maar toch is dat een oppervlakkige interpretatie. Want als die bestraffing in de eindtijd tot de verwoesting van de 'wereld' leidt dan schiet dat het doel van nationalisme voorbij (Ps. 102:27). Vandaar dat Gods straf over de 'wereld', vooral in het OT, meestal betrekking heeft op de eigen tijd. Als genoegdoening voor generaties. Die straffen voltrekken zich ook.

God vijandig

In het NT verscherpt zich de negatieve kijk op de 'wereld', dat wordt gezien als representant van het heidendom: het geheel van religies of



gezindheden die vijandig zijn tegen God(s) wil en Zijn volk. De 'wereld' zal steeds meer één wereldsysteem gaan vormen. Voor een apart volk van God is daarin geen plaats. Maar volgens de Bijbel zal dit wereldsysteem een afnemende stabiliteit vertonen: hardheid van ijzer vermengd met broosheid van leem (Dan. 2:33). Het zal steeds meer het karakter van satan vertegenwoordigen en tegen de Messias gericht zijn. Het zal een eigen messias voortbrengen (1 Joh. 2:22).

Kenmerken van de wereld

In de Bijbel worden allerlei kenmerken genoemd, zoals (Matt. 13:22; 1 Joh. 2:16):
 - Afgoderij, zoals sport de menselijke kracht en het winnen verheerlijkt
 - Hoerij, zoals het zichzelf bloot geven op sociale media
 - Zich zorgen maken om de wereld, zoals door klimaatactivisme
 - Gerichtheid op rijkdom van de wereld, zoals op de aandelenmarkt
 - Verleiding, zoals koopziekte
 - Ongeremdheid, zoals in wets-overtredingen (vandalisme).

Het kan voor een belangrijk deel samengevat worden als egoïsme

(alleen willen doen wat iemand zelf behaagt).

Dubbele houding

In de Bijbel wordt echter ook een dubbele houding naar de 'wereld' geleerd. Aan de ene kant is de 'wereld' het kamp van de vijand (Joh. 15:19), maar aan de andere kant wordt ook aangespoord om niet volledig en consequent tegen de 'wereld' in te gaan of zich ervan te willen verwijderen (Joh. 17:15). Velen denken echter van wel. Maar de 'wereld' is niet alleen veel machtiger dan de gelovigen, ook worden gelovigen opgedragen om niet bewust toe te geven aan de 'wereld' (Jak. 1:27). In de Bijbel geeft daar instructie voor. God heeft beloofd hen daarin bij te staan door bemiddeling van de Here Jezus (Matt. 28:20; Kol. 3:17). Belangrijker is dat God gelovigen heeft geroepen in de 'wereld' werkzaam te zijn voor Hem (Matt. 5:14; 10:16; Joh. 17:18). Daar ligt volgens de Bijbel hun werkterrein en dat is de plaats van de vervulling van hun roeping (Matt. 13:38). Gelovigen die wereldvreemd zijn missen hun roeping. Volgens de Bijbel zal uiteindelijk de 'wereld' de gelovigen

toebehoren (Jes. 45:23). Door dat vooruitzicht is vrees voor de 'wereld' niet nodig (Joh. 16:33).

De 'inwendige' wereld

Vooraf in het NT wordt grote nadruk gelegd op de 'wereldse gezindheid'. Dit interpreteren christenen vooral als iets dat 'buiten' hun gemeenschap bestaat. Dat is logisch, want in Gods volk zou alleen de gezindheid van de Here Jezus moeten heersen (1 Kor. 5:13; Fil. 2:5; Kol. 4:5). Maar toch is ook deze interpretatie oppervlakkig, want volgens de Bijbel zit de wereldse gezindheid ook in de mens zelf (Rom. 3:12). De Here Jezus heeft de voorwaarden bewerkt om daarvan los te komen en Hij bemiddelt sindsdien voortdurend bij God daartoe. Ook de Heilige Geest wil hun heiliging. Maar gelovigen zijn daar ook zelf verantwoordelijk voor. De volledige verlossing van de inwendige wereldgezindheid van het menselijke lichaam moet echter nog komen (Rom. 8:23). Dit gebeurt met de komst van de nieuwe Schepping (Jes. 65:17; Fil. 3:21). Tot dan blijft er dus geloofsstrijd.

Ondergang van de wereld

Satan en zijn demonen maken gebruik van de 'wereld' om mensen, maar ook de Schepping, van God af te houden of om gelovigen van God af te doen vallen (2 Tim. 4:10), maar de 'wereld' is niet van diens bezetters, maar van God. Hij laat toe dat de Schepping wordt gecorrumpeerd door satans macht erover. Mensen dienen die 'wereld' onbewust of bewust. God laat dit voortbestaan tot aan de eindtijd. Dus Zijn aanstaande definitieve verwoesting van de 'wereld' is rechtmatig.

TEKST: MARCO VAN PUTTEN
 FOTO: VAN DLEWISNASH, PIXABAY.COM

GEEF ONS HEDEN DAGELIJKS BROOD



Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gelooft dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa. Doet u mee?

Hulp in de vorm van 'Dagelijks brood', maar ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, hoop om de situatie te kunnen verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst.

Geloof, bid, geef
en bouw!

