

Alexander Eberson, havenevangelist Terneuzen-Gent  
Sloelaan 26  
4535 EG Terneuzen  
Tel. 0031 6 28780103  
E-mail: [alexander.eberson@gmail.com](mailto:alexander.eberson@gmail.com)  
Website: [levendwater-havenevangelisatie.nl](http://levendwater-havenevangelisatie.nl)



## Nieuwsbrief havenevangelisatie Terneuzen-Gent november 2021

‘Laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met daad en waarheid’  
(1 Johannes 3: 18).

Beste vrienden,

In de afgelopen twee maanden is er weer heel wat gebeurd. Graag wil ik jullie iets vertellen en laten zien.

### Zeeman Nik



Tijdens een scheepsbezoek raakte ik met een jonge zeeman in gesprek. Hij is van huis uit Rooms Katholiek. Een Bijbel had Nik niet. Op mijn vraag of hij er een wilde hebben, ging hij gretig in. In deze Bijbel voor Nik schreef ik twee Bijbelcitataten Johannes 3: 16 en 1 Timotheüs 2: 5. Op de foto zie je Nik zijn naam in zijn nieuwe Bijbel schrijven. Hiermee is deze Bijbel heel persoonlijk voor hem bestemd. Naar aanleiding van de Bijbelcitataten hebben we samen een gesprek gehad. Naast de Bijbel vroeg Nik mij ook om een studieboekje over het christelijk huwelijk. Nee, hij is niet getrouwd; er is eerst geld nodig om zijn ouders te helpen. Ons gesprek duurde maar even want hij moest weer vlug naar zijn werk. Dit zijn voor mij mooie en kostbare momenten in het scheepsbezoek.

### Turkse en Georgische zeelui

De zeelui op de foto bezoek ik al geruime tijd. Ze spreken allemaal gebrekkig Engels. Hun schip ligt al meer dan een jaar in Gent. Mutsen en snoepjes worden allemaal aangenomen, maar Turkse/Georgische Bijbels en ander soort christelijke traktaten niet. Dit doet pijn. Wanneer ik deze zeevarenden bezoek, bid ik altijd dat de Heere God mij de juiste woorden en daden geeft voor het zaaien van het evangelie.

Tijdens het laatste scheepsbezoek (zie foto) had ik onder andere een voetbal voor hen meegenomen. Dit vonden de mannen geweldig. Een van de Georgiërs nam een Bijbel mee. Ik bid dat hij erin gaat lezen en geraakt zal worden!



### Wij zijn Moslims

Op een ander schip werd ik bij aankomst naar een aparte ruimte gebracht. Toen de Chinese kapitein er achter kwam dat ik niets te verkopen had, moest ik toch naar de kantine. Die ruimte vulde zich al snel met blije gezichten en gelach. Toen een van de Indonesische zeemannen mijn Bijbels zag liggen, zei hij tegen mij: ‘Maar wij zijn Moslims’. Op dat moment keek ik omhoog en dacht ik: ‘Heere, dat wordt hier niks’. Maar weet je, twee tellen later zag



ik tot mijn stomme verbazing dat niet alleen deze zeeman een Bijbel meenam, maar ook een aantal andere Chinese en Indonesische collega's van hem namen onder hun mutsen Bijbels mee. Ik moet jullie toch echt bekennen dat ik dat helemaal niet had zien aankomen. Hoe ondoorgroendelijk en onbegrijpelijk zijn Gods wegen!

### Kerstpakketten

Zoals jullie weten komt Kerst er weer aan. De Kerstperiode is voor mij DE tijd om aan zeelui in woord en daad te laten zien dat God ook van hen houdt.

Ik wil aan de zeemannen die ik dan bezoek een kerstpakket geven.

*Wat zit er in een pakket? Een colsjaal of muts, een paar sokken, een fles douchegel, een schrijfblokje met pen, een rol Mentos fruit, een mars, een kerstkaart en een kersttraktaat. Een kerstcadeautje kost ca. € 6,00.*



**Willen jullie mij (weer) helpen door een gift over te maken? Alvast bedankt!**

### Wilt u danken voor ...

- de vele mensen die mij helpen met prachtige mutsen, colsjaals en knuffels;
- de vele Bijbels en christelijke literatuur die ik gratis kan weggeven tijdens mijn scheepsbezoeken;
- Gods wonderlijke leiding tijdens de scheepsbezoeken?

### Wilt u bidden dat ...

- Nik, de Filipijnse zeeman die voor het eerst een eigen Bijbel heeft, mag ontdekken wie Jezus Christus voor Hem is als Heiland en Middelaar;
- voor de Turkse, Georgische, Chinese en Indonesische zeelui die ik onlangs in Terneuzen-Gent bezocht, dat zij door mijn woorden en daden Gods liefde voor hen mogen (h)erkennen;
- de Heilige Geest mij bij het evangeliseren de juiste woorden geeft die aansluiten bij de belevingswereld van de zeelui?

### Dank

Graag wil ik jullie bedanken voor jullie giften, gebed en praktische hulp waardoor het evangelisatiewerk in de haven Terneuzen-Gent mogelijk blijft. Ik wens jullie een gezegende Advents- en Kersttijd toe!

Ook namens Tonja en Hannah,  
Alexander

Uw gift kunt u overmaken op een van de volgende rekeningnummers:

- NL91 RABO 0118582275 t.n.v. Stichting Traveling Light (belasting aftrekbaar) o.v.v. Havenevangelisatie Terneuzen-Gent
- NL53 RABO 0351208844 t.n.v. A. Eberson o.v.v. Havenevangelisatie



Direct naar de website?  
Scan de QR-code!