

Alexander Ebersson *havenevangelist Terneuzen - Gent*
Prinses Julianastraat 56 • 4424 AW Wemeldinge
Tel. 0031 6 28780103 • E-mail: alexander.ebersson@gmail.com
levendwater-havenevangelisatie.nl

Januari 2023

Psalm 139 vers 1, 3: 'Heere, U doorgrondt en kent mij. U bent met al mijn wegen vertrouwd'.

Pastoraat

In de afgelopen twee maanden (november en december 2022) heb ik opnieuw gezegende ontmoetingen gehad in de haven. De zeevarenden zijn dankbaar en blij met mijn bemoedigende bezoeken. Hoezo blij? Omdat de zeevarenden die ik ontmoet meer dan de helft van hun leven niet thuis zijn. Ze brengen met hun leven een offer voor hun familie, zodat hun familieleden een beter leven hebben dan dat zij ooit gehad hebben. In het havenpastoraat kan ik hen er op wijzen dat de Heere God van hun blijdschap en gemis afweet.



De zeelui zijn dankbaar wanneer ik mij met oprecht interesse probeer in te leven in hun werk- en thuissituatie. Zeeman Archie krijgt regelmatig van zijn vrouw foto's te zien van de vorderingen die zijn kind maakt. En zeeman Sergey liet mij op zijn telefoon een foto zien van het kindje dat in de buik van zijn vrouw groeit. 'Ssst', zei hij en keek glunderend van blijdschap om zich heen, 'ze weten het hier nog niet, maar mijn vrouw is in verwachting. Kijk, een foto van het kindje in de buik van mijn vrouw. Als het maar gezond is', zei hij. Ik wees naar boven en zei: 'Zullen we daarvoor bidden?' Sergey knikte en samen vouwden we onze handen.

Kerst

Op de Skylge vroeg de kapitein bij het binnenbrengen van de kerstpakketten spontaan aan een aantal van zijn zeemannen of ze met hem op de foto wilden. Ook de naam van het schip moest op de foto. De sfeer was goed en ik voelde mij tussen hen opgenomen.



Frederik

Op een scheepsbezoek ontmoette ik zeeman Frederik. Mijn bezoek met kerstcadeaus pakte hem enorm. Vorig jaar had hij namelijk zelf in Bremerhaven kerstpakketten uitgedeeld en nu kreeg hij er één. Het zeemansleven had zijn interesse gewekt en nu was hij zeeman in opleiding. Ik kon Frederik laten weten dat God ook met zijn weg vertrouwd is en tijdens dit nieuwe avontuur met hem meegaat.



Dankjewel!



Op een baggerschip waren de Indonesische zeemannen zo verbaasd met mijn bezoek dat ik van hen meteen mee moest naar de kantine van hun schip. Ik mocht het kerstevangelie voorlezen en met hen God danken en loven voor de geboorte van Zijn Zoon Jezus Christus. Een zeeman zei bij het weggaan: 'Het grootste cadeau dat u brengt is dat we door uw bezoek weten dat God ons ziet en Hij ook van ons houdt!'

Wilt u danken voor

- de vele gezegende ontmoetingen in de afgelopen twee maanden;
- de financiële hulp om kerstpakketten te kunnen uitdelen.

Wilt u bidden voor

- Archie, Sergey en Frederik dat ze met God gaan wandelen;
- de Indonesische zeelui die moslim zijn dat zij door mijn bezoek Gods opzoekende liefde ervaren die ook hun zielen wil redden.

Privé

Zoals jullie misschien in het briefhoofd gezien hebben, staat er een ander adres. We hebben een paar drukke weken achter de rug: we zijn verhuisd! Naast havenpastor ben ik nu ook dominee van de Vrije Evangelische gemeente in Wemeldinge. De gemeente ziet het belang van het havenevangelisatiewerk in en gelukkig is het mogelijk om deze taken te combineren. Dus wees gerust, ik blijf werkzaam in de haven Terneuzen-Gent als havenevangelist! Daarvoor ben ik God dankbaar.

Bedankt!

Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie gebeden, giften, mutsen, snoepjes, kaarten en andere praktische hulp waardoor ik mij in het havenevangelisatiewerk gedragen weet. Ik wens jullie in dit nieuwe jaar van harte Gods zegen en nabijheid toe, ook namens Tonja en Hannah!

Alexander

Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt dan uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar)

