

Alexander Ebersson havenevangelist Terneuzen - Gent
Prinses Julianastraat 56 • 4424 AW Wemeldinge
Tel. 0031 6 28780103 • E-mail: alexander.ebersson@gmail.com
levendwater-havenevangelisatie.nl

maart 2023

Jesaja 41 vers 13: 'Want Ik ben de Heere, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: wees niet bevreesd, Ik help u.'

Bemoedigd

Op een schip in Gent kwam ik met een aantal Oekraïense zeemannen in gesprek. Zij vertelden mij dat hun vrouwen en kinderen niet meer in de Ukraine woonden, maar in Duitsland, Roemenië en Polen. In hun land was het niet veilig meer. Verscheurd, zo voelden zij zich. Zij bedankten mij bij het uitdelen van de christelijke kalenders en mutsen voor mijn luisterend oor.

Met mijn naamgenoot, die kok was, had ik nog wat meer tijd voor een geestelijk gesprek. Hij pakte een Oekraïens Nieuw Testament dankbaar aan. Het was goed om deze zeemannen met hun verscheurde familiesituatie bemoedigend te kunnen bijstaan.



Een broer

Op mijn weg naar huis zag ik nog een klein schip. Het was een versleten schip met onleesbare Russische letters. Op het schip wekte mijn bezoek zowel verbazing als blijdschap op. In het gesprek met de Russische kapitein kwam ik er achter dat zij het moeilijk hadden. Het had iets weg van plaatsvervangende schaamte voor hun Russisch zijn en de oorlog.

Met zeeman Constantin raakte ik al snel in gesprek. Hij liet mij foto's zien van zijn broer die priester was. Hij glunderde en was trots. Hij vertelde in gebrekkig Engels dat het met zijn gezin goed ging. Ik wees naar boven en zij in mijn gebrekkig Russisch 'slava Bogu', dankzij God. Hij knikte. Ik kreeg een kop koffie en een gebak. Hij nam een Russische Bijbel aan.



Jeanine



In de haven van Terneuzen kwam ik met zeevrouw Jeanine in gesprek. Ze volgde een opleiding tot officier. Ze was al twee maanden op het schip. Ze vond haar opleiding geweldig. Je ziet het ook aan haar; ze straalt gewoon. Ze had haar plekje gevonden. Ik kon aan haar een mooie muts geven met een Bijbeltekst. Ze was nieuwsgierig naar mijn werk als havenevangelist. Haar Belgische collega bedankte mij ook. Bij het verlaten van het schip moest ik vooral denken aan: 'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend' (Filippenzen 4: 5).

Blijdschap

Op verschillende schepen was er blijdschap en dankbaarheid voor mijn bezoek. Ik kreeg gelegenheid om in woord en daad goed te spreken van onze Heer en Heiland. Op een schip was er zelfs vreugde en applaus na een gebed. Het deed goed om aan deze zeevarenden te laten weten: 'Wees niet bevreesd. God is met jullie, ook al zijn jullie zo ver weg van huis en familie. Jezus leeft!'



Wilt u danken voor

- de mooie mutsen die ik van vele dames uit zowel Nederland als België ontvangen heb;
- de financiële hulp die ik ontvangen heb om Bijbels en toiletartikelen (tandpasta, tandenborstels, douchegel) te kunnen uitdelen;
- de gastvrijheid die ik bij de scheepsbezoeken ervaar en die nodig is om het evangelie te kunnen (uit)delen.

Wilt u bidden voor

- Constantin, Jeanine en Dom dat ze mogen weten dat God met hen meegaat;
- de vele Russische en Oekraïense zeevarenden die samen op een schip varen, dat de sfeer goed blijft;
- Oekraïense zeelui en hun verscheurde situatie;
- gelovige zeelui, dat ze standvastig blijven in hun geloof en Christus trouw blijven.

Bedankt!

Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie gebeden, giften, mutsen en andere praktische hulp waardoor ik mij in het havenevangelisatiewerk Terneuzen-Gent gedragen weet. Ik wens jullie een gezegend Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan! Hallelujah!

Alexander

Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen's Christian Friend Society (SCFS).

