

Nieuwsbrief

havenevangelisatie Terneuzen - Gent



Alexander Eberson *havenevangelist Terneuzen - Gent*
De Stelle 6 • 4464 BP Goes
Tel. 0031 6 28780103 • E-mail: alexander.eberson@gmail.com
levendwater-havenevangelisatie.nl

juli 2024

Beste vrienden,

In de afgelopen maanden heb ik opnieuw heel wat zeevarenden kunnen bemoedigen met Gods Woord. Als thema van deze nieuwsbrief wil ik het volgende Bijbelters aan jullie meegeven: 'Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere'. (1 Korinthe 15: 58)

Sokken? Ja graag!

Van iemand die met mijn werk in de haven meeleeft, krijg ik regelmatig mooie gebreide sokken voor de zeemannen. Vanaf de kaai riep ik een zeeman toe: 'Wil je sokken?' En hij riep terug: 'Sokken? Ja graag!' De Filippijnse zeeman Henri nam ze grif aan, voor hem en zijn collega's. Zo raakten wij met elkaar in gesprek. Zijn gezin bestaat uit zijn vrouw en drie kinderen. Henri laat mij vanaf het schip weten: 'In alles vertrouw ik de Heer. Ik weet dat Jezus bij mij is!' Wat een bijzonder getuigenis.

Over zes maanden gaat hij pas weer naar huis. Geweldig dat ik deze zeeman zo ver van huis in zijn geloof mag bemoedigen.



Kijk, mijn kleindochter!



Op een schip dat ik regelmatig bezoek, begroet de Indonesische kok mij met een glimlach. Hij is blij met de geboorte van zijn kleindochter en laat mij opgewekt een foto zien. 'Kijk mijn kleindochter! Binnenkort ga ik naar huis en dan ga ik haar bezoeken.' In geuren en kleuren vertelt mijn vriend dat dit thuis één groot feest is! Ik heb wat knuffels mee en laat hem er eentje uitkiezen. Het wordt Nijntje. We zijn samen blij en danken samen God voor dit mooie moment. God is goed!





Bedankt voor uw bezoek aan ons!

Op een motortankschip (binnenvaart) kwam ik in gesprek met twee Roemeense zeemannen. Zij hebben een contract van vier weken op en vier weken af.

Zeeman Arvin kwam al heel snel dichterbij, toen ik een Roemeense Bijbel liet zien en zijn collega Eugene zei in het Engels dat hij wel 'dagen lang met mij over het geloof wil praten'. Hier werd ik blij van. 'I'm a believer! Ik ben gelovig', zei Arvin meerdere keren in ons gesprek. Hij had geen Bijbel bij zich. Gelukkig kon ik hem een Bijbel in zijn eigen taal geven. Ik was verrast door hun openheid.

Toen ik wegging, bedankten beiden mannen mij voor mijn bezoek.

Wilt u danken voor ...

- de Bijbels, sokken en knuffels die ik heb kunnen uitdelen;
- de rijke belofte dat Gods Woord nooit leeg terugkeert;
- de vele gezegende ontmoetingen die mij gegeven worden om van onze Heer en Heiland te getuigen.

Wilt u bidden ...

- om Gods leiding en bescherming bij het havenevangelisatiewerk in de haven Terneuzen-Gent;
- dat ik standvastig en onwankelbaar het werk voor de Heer met vreugde mag blijven doen;
- voor Arvin, Eugene, Henri en de Indonesische kok dat zij in hun werk op de schepen altijd mogen weten en ervaren dat de Heere God van hen houdt.



Namens de zeevarenden!

Opnieuw wil ik jullie, ook namens de zeevarenden, hartelijk bedanken voor alle hulp, gebeden en giften in de afgelopen maanden! Hierdoor weet ik mij gedragen en bemoedigd in het havenpastoraat en het evangeliseren op de schepen. God zorgt en Hij leeft!

Hartelijke groeten en Gods zegen gewenst,
Alexander

Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar).

Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen's Christian Friend Society (SCFS).

